

# Inhoud

## **De joden van Antwerpen: buitenlanders, landgenoten, lotgenoten?** 5

De onvermijdelijke emotionele achtergrond 5

Een godsdienst, een volk, een culturele gemeenschap, een nationaliteit? 7

Joden en (andere) Belgen 12

Een verhaal in vier delen 16

## **Een andere kijk op de vaderlandse geschiedenis** 21

Demografische doorbraak 31

De Holocaust in België 37

## **Van Orthodoxen en Chassidim** 43

Van Shabbat tot Shabbat 45

Van het Paasfeest tot Poerim: het joodse jaar 48

Uit het Antwerpse taalgebruik: tsietsieth, tallieth, tefillien, mezoeza, kosher 59

Het Chassidisme 61

## **De Antwerpse joodse gemeenschap vandaag** 71

### **Assimilatie – Isolatie – Integratie?** 89

Solidariteit 100

### **Appendix: Waar zoudt gij zonder het jodendom zijn?** 105

Joodse componenten in de literatuur in Vlaanderen 105

Het Oude Testament 107

Diaspora, de jood als vreemdeling 109

Mechelen – Breendonk – Auschwitz 113

Dichtung und Wahrheit 116

### **Bibliografie** 118