

## INHOUD

Inleiding 7

### **Hoofdstuk 1**

**De joden van Antwerpen 9**

*Buitenlanders, landgenoten, lotgenoten!*

De onvermijdelijke emotionele achtergrond 9

Een godsdienst, een volk, een culturele  
gemeenschap, een nationaliteit? 12

Joden en (andere) Belgen 16

Een verhaal in vier delen 19

### **Hoofdstuk 2**

**Een andere kijk op de vaderlandse geschiedenis 23**

Demografische doorbraak 31

Wat willen ze? 36

De holocaust in België 37

### **Hoofdstuk 3**

**Van orthodoxen en chassidim 41**

Van sabbat tot sabbat 43

Van het Paasfeest tot Poerim: het joodse jaar 46

Uit het Antwerpse taalgebruik: tsietsiet,

talliet, tefilien, mezoeza, koosjer 56

Het chassidisme 58

## **Hoofdstuk 4**

**De Antwerpse joodse gemeenschap vandaag 65**

De joodse pers 76

## **Hoofdstuk 5**

**Assimilatie - Isolatie - Integratie 79**

Solidariteit 88

## **Hoofdstuk 6**

**Kaddisj 91**

*Sterven en dood in het jodendom*

Le chaïm: voorrang van het leven 92

Stervensbegeleiding 93

Wanneer treedt de dood in? 95

Begrafenisrituelen 96

Het rouwproces 98

Zelfdoding en martelaarschap 100

Leven na de dood 102

## **Hoofdstuk 7**

**Waar zoudt gij zonder het jodendom zijn? 105**

*Joodse componenten in de literatuur in Vlaanderen*

Het Oude Testament

(De Hebreeuwse bijbel) 107

Diaspora: de jood als vreemdeling 109

Mechelen - Breendonk - Auschwitz 113

Dichtung und Wahrheit 115

## **Hoofdstuk 8**

**Een wandeling door joods Antwerpen 119**

**Bibliografie 125**