

# Inhoud

---

Proloog	9
1   Laat het oordelen maar aan God over	13
2   Tülins vriendinnen lachten met mijn Turks	25
3   Dansen met tranen in de ogen	35
4   Vijftig euro is weinig voor een zus	47
5   Elke avond heb ik geweend	59
6   We voelen ons arme mensen	71
7   Voormiddag besneden, namiddag voetballen	89
8   De Turken bestaan niet	99
9   Mascara voor Mekka	107
10   Ik ben een mens, geen hond	119
11   Blijf, je gaat me niet levend terugzien	129
12   Kinderen zijn de baas vandaag	139
13   Zelfde moslim, zelfde mens	153
14   Onderschat de Turkse vrouwen niet	163
15   Verlaten door God, opgevangen door Allah	177
16   Soldaat 3210 in Burdur	187
17   Buurten in Bozdogan	203
18   In naam van al de zijnen	219
19   In de tuin van Michael Jordan	241
20   Geboren in Üsküb, geleefd in Berkenbos, begraven in Istanbul	251
Epiloog	261