

# INHOUD

I. Inleiding	7
II. Herinneringen aan Congo	17
Voorwoord	19
Mijn aankomst in Congo	20
Mijn eerste reis	31
Mijn volgende reizen	39
Moeraskoorts	58
Reeds één jaar in Congo	70
Zending bij de stam der Matumba's	74
Ondervraging der inboorlingen van de stam der Matumba's nopens de moord op twee blanken	100
Bij de Mussorongo's	109
Mijn bezoek bij de Wambutu's	121
De feticheur bij de Wambutu's	130
Bij de Bandala's	138
Het huwelijk bij de Bandala's	147
Mijn terugkeer vanuit Bandala	154
Zeden, gebruiken en gewoonten van de stam der Bengwés	176
Op weg naar de stam der Baluba's	186
Mijn ontmoeting met het ras der albino's	194
De dood van mijn boy Tati	201
De dansen in Congo	204
Tuchtigingsmaatregelen en straffen in voege in Congo	211
De blanken in Congo	219
III. De liefde van Janga en Makwara	243