
Inhoud

- 9 **Woord vooraf**
- 11 **Benno Barnard:** De teletijdmachine van professor Barabas
- 19 **Willem Barnard:** ‘Alsof ik een soort amfibie ben’
- 26 **J. Bernlef:** De kunst van het verliezen
- 34 **Jan Blokker:** ‘Wij worden steeds meer provincie’
- 40 **Louis Paul Boon:** ‘Hoe kan ik nu met een dik buikske
 nog op de barricaden gaan staan?’
- 49 **Hafid Bouazza:** ‘Ik zie voornamelijk domheid
 en fanatisme om me heen’
- 57 **Walter van den Broeck:** ‘Bist du bei mir’
- 65 **Jeroen Brouwers:** Mooi gebruld, leeuw!
- 73 **Jeroen Brouwers:** ‘Ik geef mijn liefde aan mijn boeken’
- 80 **Simon Carmiggelt:** ‘Idealen hebben is altijd gevaarlijk’
- 89 **Hugo Claus:** ‘Iedereen liegt er maar op los’
- 98 **Hugo Claus:** ‘Hulpeloosheid is de sleutel’
- 109 **Hugo Claus:** ‘Ik, de ridder van rare woorden’
- 119 **Jules Deelder:** ‘Dat geouweteringhoer altijd!’
- 128 **Max Dendermonde:** Eindeloos zwerven
- 136 **Adriaan van Dis:** Op zoek naar de verspilde tijd
- 144 **Anna Enquist:** Gevoelens in een jampot
- 149 **Luuk Gruwez:** ‘Applaus, dat is het mooiste wat er is’
- 155 **Hella S. Haasse:** Een bejaard meisje
- 161 **A.F.Th. van der Heijden:** Schrijven in de breedte
- 169 **Stefan Hertmans:** Twijfelen is toegestaan

- 175 **Stefan Hertmans:** 'De verbeelding komt
nooit aan de macht'
- 186 **H.J.A. Hofland:** 'Het was echt een zwijnenstreek'
- 193 **Karel Jonckheere:** Gloeiend kwaad op de dood
- 200 **Gerrit Komrij:** 'Kun je niet schrijven
dat ik je de trap heb afgegooid?'
- 208 **Gerrit Komrij:** Stilletjes links gebleven
- 216 **Anton Koolhaas:** Een gretig schreier
- 222 **Kees van Kooten:** 'Ik ben mijn
eigen bananenschil geworden'
- 237 **Rutger Kopland:** 'Er is nog zoveel dat ongezegd is'
- 246 **Tom Lanoye:** 'Ik wil in de modder staan'
- 254 **Ed Leeflang:** 'Je vlucht als je je niet uitspreekt
over wat je ontroert, kwelt of opwindt'
- 262 **Marcel van Maele:** 'De woorden hebben zoveel pretentie'
- 270 **Doeschka Meijsing:** 'Wat is het
waar we niet over kunnen praten?'
- 278 **Harry Mulisch:** 'Verontwaardiging is altijd selectief'
- 288 **Harry Mulisch:** De evenknie van Goethe
- 296 **Harry Mulisch:** 'De hemel is een psychiatrische inrichting'
- 306 **Charlotte Mutsaers:** 'Letters kunnen moordenaars zijn'
- 310 **Charlotte Mutsaers:** 'Blijf met je poten van de maan af!'
- 317 **Leonard Nolens:** Een lastig portret
- 325 **Cees Nooteboom:** Een gordijn van kennis
- 335 **Cees Nooteboom:** 'Schrijven is uitgestelde sterfelijkheid'
- 342 **Connie Palmen:** Zweepslagen op de ziel

- 350 **Jean Pierre Rawie:** 'Wat kan mij de wereld schelen?'
- 356 **Peter Verhelst:** De roes van het schrijven
- 366 **Jan Wolkers:** 'Ik ben goddank vrij van zielenroerselen'
- 272 **Michaël Zeeman:** 'Dood aan de column!'
-
- 381 Personenregister