

Inhoud

I.	Inleiding	11
II.	Emigraties zijn van alle tijden	23
III.	De exodus in de geschiedschrijving	25
IV.	Het traditionele kerkbeeld onder vuur	29
V.	De uittocht van tienduizenden	33
VI.	Directe en indirecte immigratie	43
VII.	Zij waren ontelbaar	45
VIII.	Motivering	49
IX.	Engeland, het Vlaamse toevluchtsoord	55
X.	Naar Duitse landen	81
XI.	Naar de Republiek der Verenigde Provinciën	133
XII.	Andere landen	167
XIII.	Een volk in beweging	169
XIV.	De immigrant en zijn wensen	257
XV.	De plaatselijke overheid en de nieuwe burgers	271
XVI.	De keerzijde van de medaille	277
XVII.	De migrant geconfronteerd met de religie	287
XVIII.	De migrant en zijn politieke opvattingen	295
XIX.	De invloed van de Vlamingen en Brabanders op het leven in de Republiek	301
XX.	Assimilatie en inburgering	317
XXI.	Epiloog	325
	Eindnoten	329
	Geraadpleegde werken	344
	Lijst van illustraties	359
	Register van persoons- en plaatsnamen	361