

.....

L.Th. Lehmann – <i>Er bestaat</i>	9
Gerrit Kouwenaar – Voorval	10
Simon Vinkenoog – <i>Ik heb, tot mijn schadelijke schande,</i>	11
Armando – Wantrouwen	12
Cees Nooteboom – <i>Vanavond de maan als een wolbaal</i>	13
Judith Herzberg – Middaghitte in Lissabon	15
Rutger Kopland – <i>Poëzie is een daad – jazekeker – maar</i>	16
Willem van Toorn – <i>Zag je vanmiddag van de overkant.</i>	17
K. Schippers – dictee	18
Bernlef – Vanuit de verte	19
H.C. ten Berge – Amsterdam, Jänner 1959	20
Donald Gardner – New Plans	21
Jan Cremer – Vuurstorm	24
Kees van Kooten – Harem!	26
Charlotte Mutsaers – Pilatus preekt, boiler wreekt	29
Michael Krüger – <i>Die Ernte ist abgeschlossen</i>	30
J.A. Deelder – Remcam	32
Gerrit Komrij – Zo uit de oven	34
Anton Korteweg – Jij niet	35
Neeltje Maria Min – <i>Dit is de opdracht:</i>	36
Hans Tentije – Daarstraks nog	37
Anna Enquist – Pauze	39
Frank Koenegracht – Lekker dood in eigen land	40
Mensje van Keulen – Voor	41
Joachim Sartorius – Eine Partie Schach mit Remco	42
Hester Knibbe – Rode klaver	44
Martin Reints – Het leven is vurrukkulluk	45

- Stefan Hertmans – Remco luistert 46
- Joke van Leeuwen – De jaren 47
- Miriam Van hee – de maan 48
- Michael Augustin – Gemurmel für Remco 49
- Luuk Gruwez – Black Box 57
- Huub van der Lubbe – Omnibus 59
- Bart Chabot – hoe remco campert honderdtachtig werd 61
- Rob Schouten – Roersel 64
- Jan Baeke – In de lijn der verwachting 65
- Esther Jansma – Stappenplan voor winnaressen 67
- K. Michel – Vragen & klepels 68
- Anne Vegter – 'n meeuw 71
- Wim Brands – De bladerenblazer 73
- Erik Menkveld – Kastanienallee 74
- René Huigen – *Beste Remco, Suzanne schreef me* 75
- Joost Zwagerman – *kijk daarbuiten wandelt Remco Campert*  
77
- Erwin Mortier – Laten we klinken 78
- Menno Wigman – Tot de Sirenen 80
- Victor Schiferli – *De man die ik een tiener nog ooit door het Stedelijk* 81
- Tommy Wieringa – *de kievit weet niet* 83
- Erik Lindner – Een paraplu voor Remco 84
- Jan Lauwereyns – *Dichtkunst bedrijft de gehechtheid.* 85
- Albertina Soepboer – In Parijs 86
- Mark Boog – Poëzie 87
- Ingmar Heytze – Bij de bank 88
- Tjitske Jansen – *De wereld was nooit ver weg.* 89
- Hagar Peeters – *Toen we moe werden* 91
- Alfred Schaffer – Geen sprake van een wederkomst 92
- Tsead Bruinja – dus 94

Ramsey Nasr – wonderbaarlijke maand	95
Mustafa Stitou – Het onzekere	96
Vrouwkje Tuinman – Vrij beroep	98
Ester Naomi Perquin – <i>En als je jarig bent...</i>	99
Sylvie Marie – Inventaris	100
Maarten Inghels – <i>Waakzaam</i>	102
Verantwoording	104