

# Inhoud

Vrije vleugels 7

Voorwoord 9

Deel 1. Heilige huisjes 15

1. Privatiseren is geen noodlot 18
2. Flexibili toeti foeli koeti moeti, 'k weet niet wat het is 25
3. De beurs is geen plaats voor pensioenen 32
4. Knuffelbeleid 44
5. Waar begint de staat en waar eindigt de beurs? 52
6. Hemel, het mag niet van Europa 58

Deel 2. Eerst de mensen, niet de winst 65

1. Arbeid is een mensenrecht 68
2. Het spaargeld veilig op de openbare bank 80
3. Koopkrachthysterie? 91
4. Activeer de fortuinen 100
5. Waarom gezondheid geen koopwaar mag worden 108
6. De sociale zekerheid is één en ondeelbaar 119

Deel 3. Het orkest van de Titanic 129

1. Fortis of de val van Icarus 132
2. Overcapaciteit, hoe kan dat nu? 140

3. Wanneer pyromanen brandweerlui worden 151
4. Zeven vette jaren? Waar zijn die winsten dan naartoe? 160
5. 'We gaan een Thatcherke doen' 171
6. Speculeren met planeet aarde 179

Deel 4. De toekomst begint nu 191

1. Zelfvertrouwen 194
2. Samenleven kan je niet alleen 203
3. Gemeenschappelijk erfgoed,  
gemeenschappelijke ontwikkeling 214
4. Er is meer planning dan je denkt 222
5. De misvatting over inspraak 229
6. Socialisme, een samenleving op  
mensenmaat 236

Annex. *Welcome* in Dedeckerland 241

Verwijzingen 263