

Inhoud

Voorwoord 7

AL MIJN WAARHEDEN OP EEN RIJ

Lezingen, redevoeringen en andere bokkensprongen

Brief aan het kind dat ik was 11

Het handschrift van de vlieg en de God van de
boekenkasten 17

Wat voorbij is begint pas 29

Kort pleidooi voor enig gezond misverstand en
de vitaliteit van het vergeten 43

Stemmen horen 61

Een gedicht zonder poten is doof 75

*Wat ik mogelijks over poëzie denk, en bijgevolg
over proza, als ik mezelf mag geloven*

Naar nergens smaken 87

Het scheppen van de schrijver

DIERBAREN EN GELIEFDEN

Ultrakorte inleiding tot een ultralange roman 129

Over Marcel Proust

De schrijfster en de zee 135

Over Virginia Woolf

Al dat verdriet 147

Bij het zilveren jubileum van Claus' meesterwerk

Beste Meneer Baron Walschap 155

Altijd opnieuw beginnen met leven 163

*Enige horizontale overdenkingen bij de dertigste
verjaardag van een trouwe metgezel*

VOORLOPIG BESLUIT

Spreeken zonder grond 183

Over zin en onzin van 'geëngageerd schrijven'

BIJ WIJZE VAN ENVOI

Gent-Brugge-Gent 205

Passages per spoor

Bibliografische aantekeningen en verantwoording 217