

Ouverture 1912 ————— 8

- 15 Onderscheidt de zee?
- 19 Ouverture 1912
- 20 Nagekomen bericht

Thus Conscience Does Make Cowards of Us All ————— 22

- 23 11 augustus 1912: Vlaanderen herdenkt Hendrik Conscience
 - 32 Triomf?
- 36 Kunstgenooten en Broeders in den Kamp!:
Pol de Monts grafrede op Hendrik Conscience
- 49 August Vermeylen en zijn (Kritiek der) Vlaamsche
(en Europeesche) Beweging
 - 58 Anarchisme, een levenshouding
 - 65 Vermeylen en Stirner
 - 70 Vlaamsche en Europeesche Beweging
 - 77 Europa of 'Europa'?
- 81 Het Consciencedebat
 - 81 De rede van René de Clercq
 - 115 Impact van de kritiek: de concrete eisen
van Pol de Mont
 - 123 Het woord van Conscience: geletterde politieke eisen
 - 126 André de Ridder en Hendrik Conscience
 - 130 Zoo schijnt mij Conscience te spreken:
Bernaerts en Verschaeve
 - 136 En wat betreft de jeugd, ik geloof juist te zeggen,
wanneer ik meen dat tegenwoordig vele jonge
mensen aan Conscience denken als aan een
grootvader: *De Goedendag*

Hoe de moedergrond trekt en aankleeft! ————— 142

- 143 26 augustus 1912: een treinreis naar Antwerpen
- 147 Moeder Vlagge: de campagne van Cyriel Verschaeve
- 161 Uit dagen van jong leven: Verschaeve en Breyne
- 171 Gezelle en Rodenbach prêt à porter: Hugo Verriest
 - 172 Een lezing in Delft

- 181 In de ban van de Ring
 - 182 Een gedicht: Ferdinand en Albrecht Rodenbach
 - 186 Die ewig verjüngende Mutter der Menschheit:
Richard Wagner
 - 201 Uit houwe trouw wierd Moerenland herboren:
Rodenbachs *Guðrun*, een lezing
 - 215 De natuurlijke almacht:
Stijn Streuvels en René de Clercq
- 258 Hoiho!

Heden is u geboren de Nieuwe Mensch ————— 260

- 261 SCHANDAAL!
 - 268 Laat maar alles bloot (en beginnen)
 - 272 Ik zal u zeggen dat de huidige zedelijkheid rot is,
en onzedelijk
 - 275 Heden is u geboren de Nieuwe Mensch
- 278 De nieuwe mensch
 - 287 Wij jongeren, bezield met nieuwe moed
- 293 Overal kleine Johannesen
 - 301 Van Eeden: protoflamingant
 - 316 *De wandelende jood*
 - 321 Waarde De Ridder of de wijze en de dwaze jongeling:
een poging tot de 'sceptieke mensch'
 - 337 Paul Kenis: (flamingantische) literatuur
op twee sporen
 - 345 De moderne dichter als typetje:
Brulez, Ledegouwer en Peremans
- 359 *Machteld*: een kreet uit een sombere borst
- 370 Apothéose quelconque
- 373 Epiloog

- 375 Dankwoord
- 376 Bibliografie
- 381 Register