

# Inhoud

Inleiding	7
Linke soep, daar was mijn moeder goed in – <i>Marjan Berk</i>	14
De oorlog heeft mij de betrekkelijkheid geleerd van al het aardse – <i>Kardinaal Ad Simonis</i>	26
Wij waren ratten, vrij en onkwetsbaar – <i>Hans van Manen</i>	36
In de strenge winters in de oorlog lag er vaak heel mooi ijs – <i>Jeen van den Berg</i>	48
We zagen de wereld van de volwassenen voor onze ogen instorten – <i>Henk Hofland</i>	60
Ik beleefde alles wel, maar ging gewoon door – <i>Jo van den Doel</i>	72
Het barre bestaan maakt je snel volwassen – <i>Frans Andriessen</i>	82
Mijn leven speelde zich af in vakjes – <i>Caroline van Swaaij</i>	94
Oorlogservaringen zijn mijn onmisbare toetssteen – <i>Peter Klein</i>	106
Verzet? Ik was vooral kwaad en opstandig – <i>Ien van den Heuvel</i>	118

Aan geestelijke vrijheid kun je geen concessies doen – <i>Arie van Deursen</i>	128
Sluipenderwijs ging je de oorlog voelen – <i>Louis Schueler</i>	138
Niemand deed nog goede dingen – <i>Jacqueline de Savornin Lohman</i>	148
Door de oorlog was ik al vroeg met de dood bezig – <i>Arie van der Deijl</i>	160
De oorlog heeft voor mij de boel stilgezet – <i>Bob Bouma</i>	172
De mens blijkt tot vreselijke dingen in staat – <i>Els Borst</i>	182
Ik heb in de oorlog meer gevoetbald dan Crujff in z'n hele leven – <i>Koos Postema</i>	194