

## Inhoud

- Inleiding. Een boek dat niet alles zegt 7
1. Een eeuw van gemiste afspraken 9
  2. De berekende blunders van Karel De Gucht 39
  3. Joseph Kabila, de man met het masker 63
  4. Een abrupt eindigende jeugd 77
  5. De onweerstaanbare opmars van een antiheld 91
  6. De verkiezingen: een ambitieuze weddenschap 119
  7. *'Le Kabila nouveau'* 131
  8. De verborgen kant van de globalisering 153
  9. Chinezen langs ramen en deuren 173
  10. Kivu, de archipel van de terreur 189
  11. De 'contra's' van de Grote Meren 233
- Epiloog 259
- Lijst van afkortingen 268
- Selectieve bibliografie 270