

## Inhoudsopgave

Woord vooraf	6
Leen van Dijck	
Ter inleiding	8
Koen Rymenants	

### 1 De literaire ruimte

De jaren dertig bestaan niet!	18
Gillis J. Dorleijn	
Uitgeven in West-Beotië	41
Kevin Absillis	
Tussen markt en mecenaat	57
Helleke van den Braber	
De club van de edele zwans	70
Hans Vandevoorde	

### 2 Het literair-culturele debat

'Door mijn luidspreker'	86
Dieter Vandenbroucke	
Een non-conformist met een partijkaart	102
Els van Damme	
Literaire perspectieven op Anton de Koms	
<i>Wij slaven van Suriname</i>	115
Liselotte Hammond	
Een getuigenis van, of tegen de tijd	133
Erica van Boven	

### 3 Tekst en context

'De tijd loopt terug en dan moeten we allemaal mee' —	150
Tom Sintobin	
De weergave van stad en land in socialistisch geïnspireerde streekliteratuur —	165
Hilde Moors	
Albert Kuyles reisjournalistiek in de jaren dertig —	181
Lut Missinne	
25 oktober 1929: Zwarte vrijdag —	194
Klaus Beekman	
'Van den tekst moet een veroveringskracht uitgaan op de massa' —	205
Thomas Crombez	
Theater als propaganda voor en educatie in de nationaalsocialistische ideologie —	219
Ad van der Logt	
Personalía —	235
Bibliografie —	239
Bijlage —	248
Register —	249