

## **INHOUD**

Inleiding	7
<b>1. Voorgeschiedenis</b>	13
Nazi-Duitsland en de Jodenvervolging	15
België en de Belgische Joden voor de Tweede Wereldoorlog	23
Het Belgische asielbeleid voor Joodse vluchtelingen (januari 1933-augustus 1939)	27
De controle van vreemdelingen in een land op voet van oorlog (september 1939-mei 1940)	35
<b>2. Het grijze België</b>	47
De collaboratie van de overheid in bezet België	50
De Jodenvervolging in België	65
<b>3. De ontkenning</b>	123
Het niet-erkennen van de Joodse slachtoffers	126
Het naoorlogse oordeel over de Jodenvervolging in België	137
Na de oorlog beschouwen de Belgische overheden de Joodse kwestie niet langer als een probleem	151
<b>4. Perspectieven</b>	153
Dankwoord	161
Selectieve bibliografie	163