

13 1. ONDER FRANS BESTUUR

VAN BOECHOUT TOT ANTWERPEN (1793-1815)

16 Een Franse eeuw

20 De Brabantse Omwenteling en de komst van de Fransen

26 Een man van nederige komaf

29 Lier

32 Antwerpen: lof voor Napoleon

40 Antwerpen: het einde van de Franse overheersing

47 Het Verenigd Koninkrijk en de Vlaamse School

57 2. THUIS ONDER ORANJE

AMBTENAAR IN ANTWERPEN (1815-1824)

62 Tot Nut der Jeugd

67 Elise/Isabella/Lo

71 Schreuder en zicht op het Noorden

76 *Aen de Belgen/Aux Belges*. Een nieuw manifest

87 *De Verhandeling*

93 *De vorst der duisternis*

101 Op bezoek bij de Hollandse geleerden

105 Op zoek naar degelijk en vast emplooi

110 Crisis in het genootschap

119 De prijsvraag van Concordia over de spelling

127 3. HET VERENIGD KONINKRIJK

VAN DE STUDEERKAMER NAAR DE BARRICADEN (1824-1830)

131 Kunst en nationaal karakter

136 Volkslied voor twee stemmen, en een dissonant

143 Oude teksten en teksteditie: een nieuwe uitdaging

149 Willem Bilderdijk en de loyale dauphin

153 Wat is er van het geloof?

161 Huiselijk geluk en vrienden

171 Ambtenaar en filoloog

175 De bronnen van de vaderlandse geschiedenis

180 *Veldtocht tegen de verfranschers*

198 Het einde van de droom

211 4. BANDELING DER MUZE

EEKLO (1831-1835)

215 Naar Eeklo

221 Diplomatiek overleg en geweld

224 Het Nederlands bedreigd, de toekomst verloren

231 Studie zonder boeken

237 Van Europese vossenjacht naar Vlaamse stellingname

243 Onmisbaar voor het nieuwe België

253 5. LEIDER MET INTERNATIONALE UITSTRALING

GENT (1835-1846)

259 Een nieuw netwerk voor een nieuw land

271 Duitse waardering voor Willems' tekstedities

284 De lange weg naar een Vlaamse academie: eerste pogingen

293 Het *Belgisch Museum*

300 Het verhaal van de spelling

303 Toch een Vlaamse academie?

308 Het besluit van de Taelcommissie

311 Een verknipte *Reinaert* als prijs voor de steun van de kerk

322 Het petitionnement

329 Taelcongres en Vlaemsch Feest

338 De slepende 'spellingoorlog' en triomf; het Taelverbond

349 Het volkslied; jaren van onderzoek

356 De Fonteine

369 De ziekte der geleerden

377 6. EEN BOEGBEELD, EEN MONUMENT, EEN SCHIM

ANDERHALVE EEUW NACHLEBEN

382 Een doelloze bibliotheek

385 Campo Santo

390 Het Willemsfonds; van eendrachtig tot liberaal

394 Het monument in Gent: mislukte poging tot Vlaamse verzoening

404 Afwezig in de strijd voor de Groot-Nederlandse gedachte...

409 ...en comeback in het pangermaanse verhaal en het nationaal-socialistische vertoog

416 Een Vlaming komt thuis in België

419 NOTEN

471 BIBLIOGRAFIE

497 REGISTER