

Inhoud

'Gekwetst ben ik van binnen.' Over het verhaal 'Maagpijn' van Louis Paul Boon	7
Chaos, erosie, entropie. Wetenschap en literatuur bij Willem Frederik Hermans	21
Dit nog, ook dit. Een lectruur van Willem Frederik Hermans' gedicht 'Gij zonne sta stil'	37
Een badplaats als fata morgana. Over het verhaal 'Samen naar Oostende' van Willem Frederik Hermans	53
I am dead. I am alive. Over 'The facts in the case of M. Valdemar' van Edgar Allan Poe	60
Op het lijf geschreven	69
Jona en de anderen	82
Sporen van Nijhoff in Nederlandse poëzie na de Tweede Wereldoorlog	93
'Het kind begon mij aan te staren.' Over kinderen, gedichten en abortus bij M. Nijhoff	108
Kind en pop	124
'Wanneer ik anders was.' Over enkele gedichten van Jan Hanlo	131
Bloem bij Rodenko	137
'Afsluitdijk' van M. Vasalis. Ervaringen van tijd en ruimte	148
De afstand verbreken. Over het gedicht 'Tot den arme' van Willem Elsschot	153
Over het beklimmen van de Parnassus	160
Naar Rome? Naar Venetië! Over <i>Charme</i> van Huub Beurskens	171

Kunstrouw. Over het gedicht 'Funeral blues' van W.H. Auden	182
Leef verborgen! Wees binnen! Gerrit Kouwenaar als epicurist	188
Een gat in de lucht. Over <i>totaal witte kamer</i> van Gerrit Kouwenaar	195
Verantwoording	203
Aantekeningen en literatuur	204