

Inhoud

Proloog 7

1. Haagse komedie en Griekse tragedie 17
 2. Een verlichtingsheld op sokken 21
 3. De lokroep van behoudzucht 28
 4. Ideologisch gevogelte in de polder 34
5. Van achterkamertjespolitiek tot populisme 40
6. Wie heeft het nog over het poldermodel? 45
 7. Iffy-history of wishful thinking? 50
8. De Grootste Nederlander Aller Tijden 56
 9. De VOC-mentaliteit 61
 10. Terrorisme moet wel leuk blijven 65
11. Is geschiedenis een linkse of een rechtse hobby? 70
12. Hoe lang houden de Oranjes het nog uit? 75
 13. Wie is hier de cultuurrelativist? 81
 14. Een tsunami van katholisering 86
 15. De uitvinding van het racisme 92
 16. Vuilnisbakkennationalisme 98
17. Wie is er bang voor Gekke Geert? 103
 18. Integreren voor dummies 111
19. Internationaal hoofdpijndossier #1 116
20. De losse handjes en het feminisme 121
 21. Homofobie is zo gek nog niet 127
22. Waarom we bang zijn om klappen te krijgen 131
 23. Twee middeleeuwse denkfouten 135
 24. Het belang van een goede kapper 141
25. Toen de meisjes nog bloemetjes uitdeelden 148

26. Secularisering bestaat niet 154
27. De angst voor Matthijs 160
28. Rododendron is in ieder geval geen scheldwoord 165
29. Jongeren hebben meer aan een 65-pluspas 170
30. Voorlopig gaan we gewoon nog dood 176
31. Sportverdwazing 181
32. De dood van de eeuwige student 186
33. Anders Breivik wilde de wereld verbeteren 191
34. De menselijkheid van Mladić 198
35. Wat hebben we gelachen met Gaddafi 203
36. Een massa kan geen grondwet schrijven 207
37. Het einde van de wereld zoals wij die kennen 212
38. Waarom 11 september 2001 de wereld alsnog veranderde 217
39. Europa is slechts een geografische uitdrukking 222
40. De *big push* en de last van ons geweten 226
41. Een kruistocht tegen geheimen 232
42. Meer vrome prietpraat *please!* 238

Woorden van dank 246

Verantwoording 248

Verder lezen 249