

Inhoud

Woord vooraf	7
De ultieme straf: de dood!	9
Krijgsraden te velde vellen tienduizenden vonnissen	13
ONSchULDIG GEFUSILLEERD?	17
<i>Elie</i> , een onverbeterlijke crimineel	19
<i>Alphonse</i> en <i>Jean</i> , onschuldige zondebokken	23
“Ze dansten op zijn graf”	31
Gefusilleerd om de kadaverdiscipline te herstellen	33
VOORBEELD-EXECUTIES AAN DE IJZER	41
Koning wil niemand zien wijken	43
<i>Leopold</i> vermomt zich als vluchteling	47
<i>Alphonse</i> en <i>Louis</i> , zich van geen kwaad bewust	59
<i>Victor</i> , het einde van een mijnwerker	65
De ergste nachtmerrie van de koning	67
Gefusilleerd zonder proces	71
GEEN GENADE VOOR BANGERIKEN	75
<i>Paul</i> , doodsbang voor het front	77
Strijdmakkers verbolgen over <i>Henri</i> 's executie	87
Onverbiddelijke generaal wil vervloekte voorpost niet opgeven	95
GEEN GENADE VOOR MOORDENAARS	101
<i>Alfons</i> pikt beledigingen niet	103
<i>Alois</i> , aan een paal in de duinen	109
KLEINE MAN, GROOT ONRECHT	119
Een leger van arme drommels	121
Een leger van salonmilitairen	127

Geen respect voor de gewone soldaat	131
Pour les Flamands, la même chose	139
Militair gerecht gaat boekje te buiten	147
DE SOLDATEN ZIJN DOOD, LEVE DE HELDEN	153
De verborgen strafdossiers	155
Krijgsrecht aan de schandpaal in amnestiedebat	159
Zoektocht naar de graven	167
Slotwoord	181
Noten	185
Bibliografie	201
Illustraties	206
Dankwoord	207