

# INHOUD

## **400 Jaar geschiedenis 8**

In de relatie tussen Nederland en Turkije stond de afgelopen eeuwen de handel altijd voorop.

## **Groeiwonder Turkije 30**

De Turkse economie groeit als kool, mede door opbloeiende steden in het achterland.

## **Palais de Hollande 36**

Het Nederlands consulaat geldt al 150 jaar als een verborgen parel in Istanbul.

## **Nederlands/Turks 48**

Wilco van Herpen, Nilgün Yerli, Joost Lagendijk en Pierre van Hooijdonk over Turkije.

## **Stille omwenteling 56**

Hoe de opkomst van een vrome middenklasse het ooit strikt seculiere Turkije veranderde.

## **Gastarbeider 84**

Mahmut Tosun is een succesvol ondernemer in Nederland. Toch blijft Turkije trekken.

## **Turkse taal 90**

Elk tijdperk kent zijn eigen Turks. Over een oeroude taal die zich altijd weer aanpast.

## **Een andere Turkse wereld 64**

De negen Prinseneilanden – ooit verbannings-  
oord van Byzantijnse prinses – vormen een  
oase van rust, een uur varen van Istanbul.

### **En verder:**

<b>Grensland tussen Europa en Azië</b>	<b>6</b>
<b>Leerdam: één stad, twee werelden</b>	<b>20</b>
<b>Beroemd en berucht: Turken die u moet kennen</b>	<b>26</b>
<b>Consul en oud-ondernemer Karel Dutilh: een portret</b>	<b>38</b>
<b>Ankara en Brussel: vrij worstelen</b>	<b>42</b>
<b>Turkse Nederlanders: thuis in twee culturen</b>	<b>62</b>
<b>Nederlandse pensionado's aan de Turkse Riviera</b>	<b>74</b>
<b>Tussen Turks fruit en boerenkool</b>	<b>80</b>
<b>Bruisende kunst-scene aan de Bosporus</b>	<b>92</b>
<b>Meer lezen: boeken en websites</b>	<b>98</b>