

INHOUD

Vooraf	7
Het (on)geluk van literatuur	11
Het geluk van de prijs	13
1. <i>Romantiek</i>	13
2. <i>Realisme</i>	25
Het (on)geluk van de vorm	43
‘Some untidy spot’ – <i>over Zbigniew Herbert</i>	45
Grote gevoelens	57
1. <i>Aan bet woord komen</i>	57
2. <i>In zwijgen vervallen</i>	65
3. <i>Hinderlijk aanwezig</i>	74
Het geluk van de kunst – <i>over Cesare Pavese</i>	87
Het (on)geluk van heimwee	109
De afgeschafte mens	111
1. <i>Nostalgie?</i>	111
2. <i>Woede</i>	117
3. <i>Kiezen zonder keuze</i>	121
4. <i>Waar wachtten we op?</i>	130
Het geluk links te zijn	135
Dagwerk	157
Hulde aan een wisselbeker	159
Signalementen met een recenserend karakter	163
Het juiste schrijverschap	169
Doe ’s normaal, man!	173

Verlangen naar Dr. Johnson	177
Wees niet literair	185
Om je te strelen	193
Du musst dein Leben ändern	197
Vrijheid als tucht	201
Fúck de leefwereld van tieners	205
Het geluk van heimwee, of de onmogelijkheid om Belg te zijn	209