

Inhoud

Voorwoord	9
1 Hoe het begon	13
2 Spanje	17
3 De bootreis	19
4 Jamaica	21
5 Curaçao	25
6 Terug in Nederland	29
7 Schooltijd	33
8 Volwassen worden	37
9 Huwelijk	41
10 Steffi	45
11 Waarom wij?	53
12 Joods leven in Dieren	55
13 Terugdenkend aan het begin van de bezetting	61
14 Voorbereidingen voor de uittocht	65
15 Herinneringen aan <i>Gibraltar Camp</i>	71
16 Oom Benjamin	75
17 De nawerking van de oorlog en het grote zwijgen	77
18 De oordelen over mijn redders	83
19 Het schilderij van Rembrandt	91
20 De claims	95
21 Gedwongen verkoop, of vrijwillige handel?	99
22 Besluit	103

Personalia	107
Afbeeldingen	108
Bibliografie	131