

Inhoud

Bij de titel	8
Inleiding	10
1. Het erf des verbonds	12
2. Eén uit een stad, twee uit een geslacht	14
3. Gij geheel anders: praat, daad, gelaat, gewaad	16
4. Oude mensen moeten sterven, jonge mensen kunnen sterven	18
5. Wat een lust was, wordt een last – wat een last was, wordt een lust	20
6. Als je nat wilt worden moet je in de regen lopen	22
7. Waarom was 't op mij gemunt?	24
8. Met een ingebeelde hemel naar de hel	27
9. Dat de wereld niet om je lacht en Gods volk niet om je schreit	29
10. Halleluja handjeklap	31
11. Arglistig is ons hart, meer dan enig ding	34
12. Graaf maar dieper, mensenkind	36
13. Weg wereld, weg schatten	38
14. Geef mij Jezus, of ik sterf	40

15. De brug naar de wereld opgehaald	42
16. In de plaats van de vaders de zonen	44
17. Een kerkelijk recht is nog geen Goddelijk recht	47
18. Uurtjes van korte duurtjes	49
19. Overzomereren en overwinteren	51
20. Minder zonden doen en een groter zondaar worden	53
21. Zoete banden die mij binden	55
22. Als een vuurbrand uit het vuur gerukt	58
23. Allerlei wind van leer	60
24. Des HEEREN tempel zij deze?	63
Slotwoord	65
Dank	67

Bijlage (voor liefhebbers en nieuwsgierigen)

Minicursus tale Kanaäns	69
-------------------------	----