

Inhoud

De geboorte van de poëzie uit de geest van de mystiek
Bij wijze van inleiding 7

- 1 Op drift in de lichtzee
Mystiek en sensitivisme tijdens het fin de siècle 21
- 2 Een wonder uit zielegrond
Mystieke tendensen in het symbolisme 43
- 3 God in de eenvoudigste dingen
Mystiek van de alledaagse werkelijkheid 57
- 4 O vleeschlooze, o kon ik u baren
Incarnatie 73
- 5 Zo gij niet wordt als een kind
Terug naar de eenvoud 99
- 6 Door onze verzen waait hun heilige geest
De literaire avant-garde en de mystiek 110
- 7 Zonder mij verlies je je zin
In het spoor van Rilke 127
- 8 Volkomen heilig de vernietiging
De mystiek van het geweld 141
- 9 De dichter als man van smarten en Messias
Christusidentificatie 171
- 10 De uithoeken van mijn eenzang
Drie psalmodiërende dichters 189
- 11 De lokroep van het Oosten
Zen en tao in de Nederlandse literatuur 203
- 12 De klank van het riet
Islamitisch geïnspireerde mystiek 215

Noten 227

Geraadpleegde en geciteerde literatuur 238

Verantwoording en dankwoord 251

Personenregister 253