

# Inhoud

<b>Vooraf</b> .....	13
Wim Brands en Jeroen van Kan	
<b>Daf</b> .....	18
Wim Noordhoek	
'Er werd door mannen diep op neergekeken.'	
<b>Bierfiets</b> .....	24
Mano Bouzamour	
'Ik weet nog dat ik dacht: zó smaakt de hel.'	
<b>Fluitketel</b> .....	30
Christine Otten	
'Wat moet je met zo'n armoedig ding?'	
<b>Tuinkabouter</b> .....	36
Gerry van der List	
'Overal waar hij wordt aangevallen, is sprake van onverdraagzaamheid en onderdrukking.'	

<b>Stamper</b> .....	40
Marjoleine de Vos	
‘Er is iets onuitsprekelijk bevredigends aan gestampte gerechten waarbij men niet te zuinig is omgegaan met vet.’	
<b>Kingsize vloei</b> .....	44
Eric Duivenvoorden	
‘Hoe vaak zaten we niet opgescheept met een schots en scheef gedrocht dat tijdens het roken ook nog eens langzaam uit elkaar begon te vallen.’	
<b>Festivalbandje</b> .....	48
Niña Weijers	
‘Doorknippen is een melancholisch stemmende aangelegenheid.’	
<b>Korfbal</b> .....	52
Jan Siebelink	
‘Als ik m’n armen schuin omhoog steek om “af te dekken”, kan ik zomaar oog in oog staan met dat meisje met die mooie borsten.’	
<b>Bugaboo</b> .....	56
Asis Aynan	
‘Mijn moeder was alles, ook onze wagen, binnenshuis en buiten. Zij was het die ons kind voor kind heeft gedragen.’	
<b>Kruimeldief</b> .....	62
Ester Naomi Perquin	
‘Wat een lichtheid halen we in huis. Wat een compactheid. Mensen met betere gewoontes worden we.’	
<b>Bolknak</b> .....	66
Maarten Asscher	
‘Die walm van eigendunk, hij is in de afgelopen decennia voorgoed verwaaid.’	
<b>Xtc-pil</b> .....	72
Renee Kelder	
‘Het was een mooi gezicht: een wasmachine vol met gekleurde, glanzende pilletjes.’	

<b>Kaasschaaf</b> .....	76
Henk van Os	
<i>'In een wereld van "the winner takes it all" zijn ze natuurlijk niet gewend om in dunne plakjes te denken.'</i>	
<b>Geitenwollen sokken</b> .....	80
Thomas Verbogt	
<i>'Insecten vluchtten voor hem uit als hij door het huis banjerde. Hij had ook een baard, een bruine, die samen met de sokken een compositie vormden.'</i>	
<b>Koektrommel</b> .....	84
Maartje Wortel	
<i>'Ik bewaar er geen koekjes in, maar sleutels, liefdesbrieven, geld of drugs.'</i>	
<b>Automatiek</b> .....	88
Roel Bentz van den Berg	
<i>'De uitdrukking "uit de muur eten" heeft mij altijd met weerzin vervuld. Te plat, te grof.'</i>	
<b>Rollator</b> .....	92
Lex ter Braak	
<i>'De Nederlander is moralistisch en ambieert geen val, al ziet hij van oudsher wel graag anderen vallen.'</i>	
<b>Raam</b> .....	98
Tommy Wieringa	
<i>'Je hoopt op een uitzicht dat schoonheid biedt of rumoer, leven in de brouwerij, botsingen en omhelzingen.'</i>	
<b>Solex</b> .....	102
Carel Peeters	
<i>'Het "rijwiel met hulpmotor" bleek te zijn gestolen. Ik was een heler.'</i>	
<b>Washand</b> .....	106
Jeroen van Kan	
<i>'Niets typeerde de Nederlander meer dan zijn pogingen Nederland te kleineren.'</i>	

<b>Haringkar</b> .....	112
A.L. Sniijders	
‘Ik heb vernomen dat je in de buurt van een haringkar moet zijn als je de mens wil leren kennen.’	
<b>Zwarte kousen</b> .....	116
Rosita Steenbeek	
‘Vanuit een donker register zei hij plechtig: “Als maden en wormen kruipen wij rond in het lijkvocht van onze voorouders.”’	
<b>Chocoladeletter</b> .....	122
Joyce Roodnat	
‘Ik heet Joyce. Mijn broer heet Michiel. De J is kleiner dan de M. Ja, maar hij weegt even veel, zeiden ze.’	
<b>Koffiemolen</b> .....	126
Roland van der Vorst	
‘Koffie symboliseert onze gespleten verhouding tot de zee, als symbool van avontuur én gemoedelijkheid.’	
<b>Boterham</b> .....	130
Japke-d. Bouma	
‘Genieten is niet nodig mensen, het is maar eten.’	
<b>Klomp</b> .....	134
Cécile Narinx	
‘Zelfs de Croc, de foielelijke rubberen erfprins van de oerklomp, steekt met zijn pasteltinten en luchtgaten frivool af naast het houten archetype.’	
<b>Fiets</b> .....	138
Franca Treur	
‘Anders dan automobilisten maken fietsers onderling oogcontact, ze flirten, ze reageren op elkaar.’	
<b>Fietspaddenstoel</b> .....	144
Frank Westerman	
‘We willen dolen maar niet verdwalen. Toeren, maar op gezette tijden ook uitspannen - met koffie en appelgebak.’	

<b>Spaarzegel</b> .....	150
Mira Feticu	
'Mijn dna, dat in Roemenië honger heeft gekend, beschouwt sparen als een luxe.'	
<b>Jeneverglas</b> .....	156
Olaf Koens	
'Nergens ter wereld is het aangewezen glas voor de volksdrank zo verschrikkelijk onhandig als in Nederland.'	
<b>Zilver</b> .....	160
Ad van Liempt	
'In Nederland kom je tot ongekende roem als je de volle buit hebt binnengehaald.'	
<b>Bloembol</b> .....	164
Hendrickje Spoor	
'Ondanks alle talent, cultuur, geschiedenis en innovatie zijn we in mentaliteit vaak een klein landje gebleven.'	
<b>Haarlemmer Olie</b> .....	170
Paul Witteman	
'Het spul stonk zo hevig dat het wel moest helpen.'	
<b>Spionnetje</b> .....	174
Elma Drayer	
'Weinigen zullen de aandrift om de medemens te beloeren niet kennen.'	
<b>Vlaggetjes van Oranje</b> .....	178
David Endt	
'Dat helle, bijtende, scherpe of vaalvage oranje hebben we, tegen beter weten in, het etiket schoonheid opgespeld.'	
<b>Vlakspoeler</b> .....	182
Adriaan van Dis	
'Als ik iets niet schuw is het een bruine vinger.'	

<b>Mattenklopper</b> .....	186
Kees van Kooten	
“Moet jij soms met de mattenklopper hebben?” Dat was voldoende om ons terug op de rails te krijgen.’	
<b>Pepernoot</b> .....	190
Quinsy Gario	
‘Het strooien met snoep zou een verwijzing zijn naar de wil om een zoete toekomst te oogsten.’	
<b>Draaiorgel</b> .....	194
Guido van Oorschoot	
‘De man met de rinkelende centenbak kon Zwarte Frans heten of Schele Tinus, Sleepbeen of Lange Jan.’	
<b>Stormparaplu</b> .....	198
Frits Abrahams	
‘In Nederland komen we pas tot leven als er iets te waarschuwen valt, vooral op weergebied.’	
<b>Drop</b> .....	202
Thomas Heerma van Voss	
‘Dit is toch geen snoep? Wie eet dit voor zijn lol?’	
<b>Schaats</b> .....	206
Maarten 't Hart	
‘Zal zo'n winter ooit nog aanbreken?’	
<b>Stroopwafel</b> .....	210
Wim Brands	
‘Ook een vieze stroopwafel is nog steeds op een bepaalde manier lekker.’	
<b>Blokje kaas</b> .....	216
Youp van 't Hek	
‘Ik vind een haring in Meppel al discutabel. Die moet aan zee!’	
<b>Sjoelbak</b> .....	220
Herman Pleij	
‘Het sjoelen is optimaal ingericht voor ruzie en verzoeningsrituelen.’	

<b>Kroket</b> .....	226
Ronald Hoeben	
'Een slager heeft altijd vlees over en de kroket was een fraaie manier van restverwerking.'	
<b>Tompoes</b> .....	232
Janneke Vreugdenhil	
'De consumptie ervan tart elke vorm van etiquette.'	
<b>Geranium</b> .....	238
Bram Bakker	
'Achter de geraniums is geen wifi, en is de telefoon nog met een snoer verbonden aan de muur.'	
<b>Yoghurtuitdruiper</b> .....	242
Alexander Rinnooy Kan	
'Er valt meer te likken dan pannen alleen.'	
<b>Knikker</b> .....	246
Frits Spits	
'Knikkeren is onze eerste vingeroefening voor het grote werk.'	
<b>Kerksnoep</b> .....	250
Beatrice de Graaf	
'Orthodoxie voorzag in Wilhelmina-pepermunten, lekkere dikke, waar je voor een halve preek genoeg aan had.'	
<b>Over de auteurs</b> .....	254