

# Inhoud

Woord vooraf 7

**Hadjar Benmiloud** – Wát ben je? 15

**Lynn Berger** – Het fundament en het huis 23

**Hanna Bervoets** – Douchegel 35

**Hanna Bervoets** – Sloopkogel 39

**Basje Boer** – De ugly cry 43

**Lisa Bouyeure** – De hoge hak als symbool voor de werkende vrouw is vreselijk achterhaald 51

**Asha ten Broeke** – ‘Kun je je niet druk maken over iets écht belangrijks?’ 57

**Emma Curvers** – Het dappere kwakje en de wanhopende wagon 63

**Nikki Dekker** – Kan een schrijver tieten hebben? 73

**Amarens Eggeraat** – Lactacyd is een leugen 83

**Clarice Gargard** – Prima als je lesbisch bent, maar dan moet je wél sexy en toegankelijk zijn voor mannen 91

**Renske de Greef** – Sletvrees 97

**Bregje Hofstede** – Vrouwen houden toch niet van seks 105

**Anke Laterveer** – #zeghet 117

**Marloes Leezer** – Diktatuur: regels voor zwaargewichten 129

- Hasna El Maroudi** – Van Casablanca tot Keulen 137
- Alma Mathijssen** – Misbruik zonder dader 145
- Nina Polak** – Rite de passage 153
- Aafke Romeijn** – ‘Jij, verkracht? Daar ben je te lelijk voor!’ 159
- Floor Rusman** – Seksisme als wit-gouden jurk 167
- Simone van Saarloos** – Geweld heeft geen ras of religie, maar wel een geslacht 179
- Simone van Saarloos** – Lowlands: niets voor meisjes 183
- Shantie Singh** – Publieke ruimte is ook eigendom van de vrouw 187
- Sarah Sluimer** – Met je autonome tieten twitterend op de bank 199
- Noor Spanjer** – Waarom het krijgen van kinderen geen mannenzaak is, en waarom het dat wel zou moeten zijn 213
- Fatima Warsame** – Feminisme is meer dan de strijd tegen seksisme 221
- Niña Weijers** – Huilen tegen het stuur 227
- Verantwoording 237