

Inhoud

Woord vooraf	9
Een Gentse jeugd 'flirts van Gentsche meisjes met menschen-etende negers'	11
Meisjes aan de universiteit 'want wij zijn jong en van onzen tijd'	19
Een Letse jood op de studentenrol 'omdat ik besloten heb mijn studies verder te zetten aan de universiteit van Gent'	22
Studies met hindernissen 'dan is hij overgegaan tot een onbeschofte daad'	29
Moeilijke tijden 'ik beloof U plechtig, Marraine, ik zal nooit komen klagen'	38
Het loopt slecht af 'alsjeblief huil niet'	45
't Is oorlog 'draag zorg voor uzelf en voor mekaar'	53
Onder Duitse bezetting 'misschien zal ons leven hard zijn voor een tijdje'	58
Per spoor naar Letland 'dag allemaal en 't beste'	68

Een nieuw leven in Riga	74
‘t is voor mij nogal een verandering’	
Leven en dood in het getto	91
‘sinds ons laatste schrijven is veel veranderd’	
Gevangen in de hel	109
‘je zit in een vreemd land alleen, ver van je ouders, van Gent, van België’	
Honger, kou en andere miserie	116
‘ik voel mij zoo hondsverlaten’	
Een derde oorlogsjaar	129
‘wat ik zeggen wil, kan ik niet schrijven’	
En het leven gaat verder	153
‘kon dien oorlog maar vlug uit zijn’	
De oorlogskansen keren	164
‘een reis komt nu zeker in de eerste tijd niet in vraag’	
Gent en Riga bevrijd	172
‘nu, zeer lang duurt alles toch niet meer’	
Jaren later	188
‘het zal nog zwaar en moeilijk zijn voor de overlevenden’	
Woord van dank	202
Geraadpleegde literatuur	203
Geraadpleegde archieven	205
Illustraties	208