

# Inhoudsopgave

- 7 | Inleiding
  
- 9 | De eerste leugen
- 13 | Van Amsterdam naar Montreal, van Montreal naar Amsterdam
- 23 | Opnieuw beginnen
- 31 | Familie, vrienden en vooral Sinterklaas
- 45 | Een vreemde vrouw?
- 53 | De middelbare school en de eerste vriendjes
- 61 | Mijn naam is Otto Frank
- 67 | Huisje, boompje, beestje en een kind
- 75 | Van een huwelijk komt een scheiding
- 83 | En toen kwamen de puzzelstukjes
- 87 | Een waterval van leugens
- 91 | Het begin van de zoektocht
- 95 | Hoera! Mijn overgrootvader was een goochelaar!
- 101 | Het verhaal van tante Mien en een bezoekje aan Westerbork
- 105 | Moeder gaat praten
- 113 | Mijn vader is in 1944, drie jaar voor mijn geboorte, overleden
- 119 | Wanneer ben je Joods en wanneer gereformeerd: wanneer allebei?
- 125 | Familie uit onverwachte hoek
- 131 | De Rivierenbuurt in Amsterdam en mijn familie
- 137 | De puzzel is af
- 143 | Einde zoektocht en terugblik
  
- 145 | Epiloog
- 153 | Dankwoord