

Inhoud

Jacqueline Bel & Rick Honings, <i>Multatuli nu. Inleiding</i>	7
Jaap de Jong, <i>Meer verbazend en treffend dan overtuigend. De retorica van Max Havelaars toespraak tot de Hoofden van Lebak</i>	19
Saskia Pieterse, <i>Het gevaar van de koloniale parvenu. Max Havelaar en het Nederlandse standsbesef</i>	37
Olif Praamstra, <i>Multatuli's eerste vrouw. De ontmoeting met Si Oepi Kete</i>	53
Ralf Grüttemeier, <i>Nederlandse reserves tegenover moderne Nederlandstalige literatuur. Het beeld van Multatuli in literatuurgeschiedenissen</i>	69
Evelien Neven, <i>'Heb ik het niet gezegd, dat de lyst kurieus was?' Over de lijstvorm in Max Havelaar</i>	91
Marc van Zoggel, <i>Een trigger warning voor Max Havelaar? Rob Nieuwenhuys, W.F. Hermans en de Multatuli-studie in postwetenschappelijke tijden</i>	105
Bart Vervaeck, <i>Ietwat spokerij. Een bezoek aan de onderwereld in Multatuli's Millioenenstudiën</i>	119
Jane Fenoulhet, <i>De donkere kracht van Multatuli's Minnebrieven. Een nomadische lezing</i>	133
Sven Vitse, <i>'Tot alle vooruitgang is beweging noodig'. Een symptomale lezing van Max Havelaar</i>	145

Kris Humbeeck, <i>Een nóg bonter aanzien ... Louis Paul Boon neemt afscheid van Multatuli</i>	159
Laurens Ham, <i>'Elke tijd vraagt zijn eigen Max Havelaar'. Multatuli's debuutroman in de eenentwintigste-eeuwse populaire jongerencultuur</i>	181
Over de auteurs	197