

# CONTENTS

Voorwoord	7
Inleiding	11
1. Afscheid van Mutti in 1943	13
2. Alles verandert voor ons	15
3. Het leven in Heiligenhaus is nog goed	20
4. Vati wordt gearresteerd in 1936	23
5. Vernieling van synagogen, Joodse winkels en huizen	29
6. Rotterdam is het eindpunt van onze treinreis	37
7. De Duitsers bezetten Nederland	47
8. In 1940 begint het getreiter van Joden in Amsterdam	53
9. Amersfoort 1942: De bezetter eist grote gebouwen op	56
10. Op 1 juni 1944 moeten we weer weg	65
11. Mutti schrijft ons de eerste lange brief	68
12. De tweede lange brief	75
13. Weer een brief	78
14. Brief van Mutti in 1946	82
15. Een heel slecht bericht	88
16. Mutti schrijft ons haar laatste brief	89
17. Lang na de oorlog: 1994	94
Naschrift	107
Nawoord	109