

Inhoud

Woord vooraf namens de initiatiefnemers Vlaamse Vredesvereniging vos en Aan de IJzer – IVO CONINX, PAUL DE BELDER	9
Het uitzicht op de waarheid ligt besloten in de archieven. Het ADVN, de Eerste Wereldoorlog en de Vlaamse Frontbeweging – FRANS-JOS VERDOODT	13
Verantwoording van de tekstuitgave – RAF PRAET	19

Deel I. Koning Albert I en het groeiende ongenoegen in het land	47
--	----

“Wij richten ons tot de koning!” De Vlaamse beweging legt haar eisen voor aan de kersverse koning Albert I – LUC VANDEWEYER	49
De tegenzet: een Waalse ‘open brief’ aan de koning – LUC VANDEWEYER ..	57
De katholieke jeugd in het vooroorlogse leger – LUC VANDEWEYER	63

Deel II. “Onze verbasterde, abnormale Belgen” – De Vlaamse Katholieken groeperen zich. 1914-1916	67
---	----

De steunpilaren van de Vlaamse Frontbeweging? – RAF PRAET	69
Leven in de ‘kantonnementszone’ bij de Franse grens – LUC VANDEWEYER	75
<i>Voor onze regeering</i>	81
<i>Indrukken nopens de Vervlaamsching der Gentsche Hoogeschool</i>	85

Deel III. “Alleen in u – o koning – geloven wij nog.” De open brieven van 1917	95
---	----

De Open Frontbrieven en Albert I – JAN VELAERS	97
<i>Open brief aan Albert I, 11 juli 1917</i>	101
<i>Open brief aan Albert I, augustus 1917</i>	118

De brief aan kardinaal Mercier – ROMAIN VANLANDSCHOOT	123
<i>Brief aan kardinaal Mercier, september 1917</i>	129
De brief van Verschaeve aan paus Benedictus XV –	
ROMAIN VANLANDSCHOOT	139
“Het voornaamste was Merciers invloed tegen te houden” –	
LUC VANDEWEYER	146
<i>Brief aan de verbondene grootmachten, december 1917</i>	150
Deel iv. “Type très cassant, qui vous remue un peu comme	
de la merde.” In de gevechtszone	157
<i>De Vlaamsche strijders der voorlinie willen voor Vlaanderen</i>	159
<i>Bestuurlijke Scheiding en Activisten</i>	161
De Vlaamsche strijders der voorlinie gaan samen... met wie?	
Wallinganten en flaminganten – LUC VANDEWEYER	176
<i>De Vlaamsche strijders der voorlinie gaan samen</i>	180
<i>Waarom zijn wij gekneveld, geknecht</i>	182
<i>Vlaanderens Dageraad aan den IJzer, oktober 1917</i>	185
<i>Kort begrip van de Vlaamse beweging / Catechismus van de</i>	
<i>Vlaamse beweging, januari 1918</i>	203
<i>Vl. Makker, Ziehier dus de langverwachte</i>	238
<i>Makkers, Is het waar dat ge niet verstaat</i>	242
<i>Vlamingen, Sinds 85 jaren zijt ge een misprezen volk</i>	245
<i>Plakbriefjes</i>	250
Waarom een ‘open brief’ aan generaal Bernheim – LUC VANDEWEYER	252
<i>Open brief aan generaal Bernheim, januari 1918</i>	256
<i>Soldaten, Wat zegt ge van Pollinckhove?</i>	259
<i>Vlaamsche soldaten (Proces in de 6e legerafdeling), 18 februari 1918</i>	262
De inval in huis-Lommez in februari 1918 – LUC VANDEWEYER	265
<i>Vlamingen! Het leger, het strijdend en lijdend Vlaanderen</i>	270
<i>Vlaamsche jongens. Voor weinige dagen werden te Beveren</i>	274
<i>Frontlied</i>	276
<i><V>laamsche jongens</i>	280
De ‘verzekerde bewaring’ in het Belgische leger – LUC VANDEWEYER	282
<i>Vlaamsche soldaten (balans), 11 juli 1918</i>	287
<i>Vlaamsche Jongens!!</i>	294
<i>Gulden Sporen Slag</i>	296
<i>Wij, ontwikkelde Vlamingen van de voorlinie.....</i>	298
<i>Aan de Vlaamsche opper-hoofdmannen in het leger</i>	305

<i>Van onze Vlaamsche vrienden van 't voetvolk</i>	309
<i>Zullen de Vlamingen</i>	312
<i>Waarom moeten de Vlamingen zwijgen</i>	313
Deel v. De wapenstilstand is gesloten, de vrede is getekend	315
Met de Duitse nederlaag in zicht – LUC VANDEWEYER	317
Opnieuw diplomatieke stappen zetten – LUC VANDEWEYER	323
<i>Brief aan Woodrow Wilson, 20 oktober 1919</i>	326
<i>Brief aan senator Henry Cabot Lodge, voorzitter Commissie</i> <i>Buitenlandse Zaken Amerikaanse Senaat, 20 oktober 1919</i>	333
<i>Vertoog aan de Afgevaardigden der volkeren ter Vredesconferentie,</i> <i>20 november 1919</i>	340
Deel vi. “Hier liggen hun lijken als zaden in het zand, hoop op den oogst O Vlaanderland.” Hulde en herinnering	357
Heldenhulde en de Open Frontbrieven: twee loten van dezelfde stam – FRANK SEBERECHTS	359
Het ‘Ijzertestament’ – GUY LEEMANS	363
Bibliografie	379
Auteurs	383