

INHOUD

PROLOOG

Zes jaren 9

HOOFDSTUK I

‘Veilige hoogten’: de Nederlandse studenten voor de oorlog 25

HOOFDSTUK 2

‘Een gezin in moeilijke tijden’: de eerste maanden van
de bezetting 39

HOOFDSTUK 3

‘De Koude Pogrom is begonnen’: de studentenstakingen van
november 1940 53

HOOFDSTUK 4

‘Het is moeilijk om in deze dagen student te zijn!’: De uitsluiting
van Joodse studenten (1941) 95

HOOFDSTUK 5

‘Een krachtige, liefst éénhoofdige leiding’: nieuwe
wegen (1942) 119

HOOFDSTUK 6

‘Een totale oorlog’: de grote crisis (februari-april 1943) 137

HOOFDSTUK 7

‘Onze meest elementaire plichten’: tewerkstelling en onderduik
(mei 1943-mei 1945) 171

HOOFDSTUK 8

‘Führende Köpfe von Widerstandsgruppen’: verschillende vormen
van ondergronds verzet 189

HOOFDSTUK 9

‘Een Leenaar vraagt een Leenaar – zo werkt dat’: enkele aspecten
van het verzet van studenten nader beschouwd 249

CONCLUSIE 271

NOTEN 281

DANKWOORD 345

LITERATUUR 347

ARCHIEVEN EN COLLECTIES 355

PERSONENREGISTER 359