

8 OUDE VRIENDEN

Tussen Nederland en Israël bestaat van oudsher een warme band. Maar de kritiekloze jaren zijn wel voorbij.

28 LIEVER IN ISRAËL

Nog elk jaar verruilen Nederlanders hun geboorteland voor Israël. Acht emigranten over hun nieuwe leven.

46 OP DE BRES

De Nederlandse ambassades in Moskou en Warschau waren cruciaal voor Joden die wilden vertrekken.

54 INTERVIEW EHUD BARAK

De oud-premier – Israëls meest onderscheiden militair én klassiek pianist – over de toekomst van zijn land.

58 VAN ALLE KANTEN

Van diepreligieus tot ultrahip: fotograaf Thomas Schlijper heeft oog voor alle facetten van Israël.

74 GASTRONOMISCHE GIDS

Nederlandse restauranteigenaars over de populariteit van de Israëlische keuken – vooral die van Tel Aviv.

82 LOKROEP VAN KIBBOETS

Israëlische woongemeenschappen waren ook voor veel jonge Nederlanders een oase. Tot Israël glans verloor.

EN VERDER

- 6** Israël anders bekeken
- 18** Feiten & cijfers
- 20** Lexicon van hip Israël
- 26** Essay Leon de Winter
- 44** Taal: van apekool tot zwijnen
- 50** Jodin tussen de Arabieren
- 68** Van Bartlehiem tot PLO-sjaal
- 70** Nederlands succes in Israël
- 78** Fotograaf legt conflict vast
- 88** Schrijven tussen twee vuren
- 92** Bejaard in Beth Juliana
- 97** Meer weten