

# INHOUD

Vooraf.....	1
Er hangt iets in de lucht .....	3
't Is oorlog .....	4
De vuurdoop van Achille Maes.....	7
Theophiel Buyse 'op den dag van den aanval' .....	8
Ze zijn daar!.....	12
Troepen komen en gaan.....	14
1915, een nieuw oorlogsjaar.....	20
Hongerige magen, lege borden.....	21
Gas.....	23
Opeisingen en aanplakbrieven.....	24
Operatiegebied.....	33
'Voor den kop geschoten' .....	35
In de loopgrachten .....	38
Houd couragie.....	41
Naar Amerika.....	48
Met Sif aan de slag in Frankrijk.....	50
Meer oorlogsellende.....	53
Luieren achter het front.....	61
Op leven en dood in de lucht.....	65
Remi Devroe, sterven van ontbering .....	71

Op de vlucht met Edward Vermeulen .....	71
Afgebeeld .....	74
'Gansch bebloed en zijn aangezicht in slunsen' .....	74
De laatste oorlogswinter.....	77
Spaanse griep, een nieuwe vijand.....	83
Het Duitse lenteoffensief.....	83
'Een overgrote zaak'.....	89
De oorlogskansen keren.....	99
Bange oktoberdagen 1918.....	103
Bevrijd ... maar nog altijd in de vuurlinie.....	108
Dappere tirailleurs sénégalais.....	114
'Le combat' in Marialoop en op de Paanders.....	115
Een vaatje schnaps.....	120
De strijd is beslecht.....	121
Verder richting Leie.....	123
Een nieuwe bommenregen .....	125
Amerikaanse bondgenoten.....	127
Valère Boone schrijft.....	127
De oorlog is voorbij.....	131
Woord van dank.....	133
Beknopte bibliografie en bronnen.....	134