

Inhoud

Inleiding		9
Hoofdstuk I	In de ban van de oorlogsdreiging	13
	Een Jodenhater als moderne messias	13
	Naderend onheil	20
Hoofdstuk II	Middelburg raakt in de greep van de oorlog	33
	Een angstdroom bewaarheid	33
	Een uitweg in den vreemde	40
	Carel Frederik Koch	46
Hoofdstuk III	Tussen confrontatie en collaboratie	68
	De Haagse zoen	68
	In de aanloop	80
Hoofdstuk IV	Van moord tot genocide	92
	Voor en na het Oeralperspectief	92
	Wannsee-waanzin	98
	We zullen de Joden slaan	104
Hoofdstuk V	Het Jodenvangnet	107
	Van Joodschen bloede	107
	<i>Lieber Kamerad</i>	112
	De eerste Middelburgse Jodenlijsten	120
Hoofdstuk VI	Evacuatie naar Amsterdam	129
	Plannen en protesten	129
	De voorbereidingen	134
	Een verslag ter ere van Jacob Fontijne	144

Hoofdstuk VII	Het vertrek uit Middelburg	154
	Middelburg, 24 maart 1942	154
	Nathan	163
	Naar het station	166
	Met de fijne kam	171
Hoofdstuk VIII	Amsterdam, Barneveld en daarna	181
	Mokum-misère	181
	De plagen van de gemengd gehuwden	196
	Barneveld: connecties en connotaties	208
	Daarna	224
Naschrift		
	Een reactie op de biografie van Jan van Walré de Bordes	231
Bijlagen		
		247
1.	Literatuur	247
2.	Bronnen en hun gebruik	252
3.	Archiefafkortingen	253
4.	Notulen Wannsee-conferentie (fragment)	254
5.	De Middelburgse Barnevelders	255
6.	Notities aangaande Anna van Itallie en haar zoontje Frerik Bart	257
7.	Middelburgse slachtoffers van de Jodenvervolging	260
8.	Statistische gegevens m.b.t. de Middelburgse slachtoffers van de Jodenvervolging	287