

INHOUD

Heb Hellas lief...	5
I Korfoe en Ithaca	13
II Naar het heilige Delphi bij het orakel	21
III Korinthe en Eleusis	31
IV Het splinternieuwe Athene	43
V Het oude, het heilige, 't 'viool- tjesomkranste Athene'	55
VI Zondag in Mycenae, bij Aga- memnon te gast	69
VII Sparta en Mistra	77
VIII De zalige eilanden Delos en Egina	87
IX In het paleis van Knossos op Kreta	99
X Olympia, waar de goden nog leven	111
XI Reizen in Griekenland	121
XII Potscherven uit Hellas	131
Lijst van illustraties	137