

Inhoudsopgave

| | |
|--|-----|
| Voorwoord | 7 |
| 1. Dankzij vader | 14 |
| 2. Mijn eerste verre reis! | 22 |
| 3. Van Lisboa naar Brasil | 29 |
| 4. Geestelijke verrijking | 45 |
| 5. Gouden Goa | 57 |
| 6. Frois vertelt over Japan en de jezùieten | 90 |
| 7. Van Goa naar Malacca | 105 |
| 8. Malacca en de eerste exotische liefde | 112 |
| 9. China, laatste halte voor Japan | 128 |
| 10. Japan! | 143 |
| 11. Met de delegatie terug naar Goa | 158 |
| 12. Met de <i>Luz do Mar</i> naar huis! | 183 |
| 13. Bruisend Antwerpen | 190 |
| 14. Charme en cultuur | 197 |
| 15. Met Jonas naar Portugal | 226 |
| 16. Voorbereidingen voor mijn vertrek | 245 |
| 17. De <i>Luz do Mar</i> verlaat Antwerpen | 275 |
| 18. Een zeeroute naar Goa vol hindernissen | 288 |
| 19. Veilig terug in Goa! | 298 |
| 20. Mijn nieuwe handelsstrategie | 317 |
| 21. Van Goa over Malacca naar Macao | 332 |
| 22. Japan, hier zijn we terug! | 353 |
| 23. Alleen in Japan | 367 |
| 24. De eerste internationale tentoonstelling | 400 |
| 25. Mijn Japanse partner | 421 |
| 26. Onze nieuwe zakelijke aanpak | 430 |
| 27. Gevoelens en lust tussen Oost en West | 484 |
| 28. Ons wandtapijt! | 544 |

| | |
|---|-----|
| 29. Sayonara Japan. Nu naar Goa en Lisboa | 557 |
| 30. Eindelijk! En meer | 567 |
| | |
| Personages uit het boek | 574 |
| Dankwoord | 583 |