

# Inhoud

Woord vooraf	ix
1. De bres en de vloedgolf	1
Oost-Berlijn op de valreep	1
Bush en Baker bij de Belgen	11
De hereniging van het Duitse volk	14
Eduard Sjevarnadze te Brussel	19
Eyskens' veertien-puntenprogramma	23
De schim van Raoul Wallenberg	27
2. De Euro-Arabische dialoog	29
Van Tunis tot Carthago	29
Bij Yasser Arafat	32
Ontmoeting met de Arabische leiders	34
François Mitterrand	36
3. Bloed en tranen over Roemenië	39
De val van Ceaucescu	39
De reacties in België	43
4. De democratische expansie	49
De Sovjetunie: het barstende rijk	49
Bij Andreï Sacharov	54
Glasnost en perestrojka	57
Het Polen van Solidarnosj	60
Hongarije: van planmakers tot plantrekkers	61
Tsjechoslowakije: het dualistische land	63
Even thuis	68
Bulgarije: wijzer dan Roemenië	69

Joegoslavië: de dreigende burgeroorlog	70
Het buitenbeentje: Albanië	72
5. Het bloedbad op het Tienanmen-plein	73
De nieuwe verboden stad	75
Het gelijk van de tanks	79
Tussen beginselen en belangen	82
De Dalai Lama	84
6. De implosie van het communisme	87
Van détente naar entente:	
de gevolgen van de implosie van het communisme	88
1. Structuurbreuk in de geschiedenis	88
2. Oorzaken van de implosie	90
3. Technologie van de dictatuur	92
4. Aantrekkingskracht van het Westen en van Europa	94
5. Geen Europese zelfgenoegzaamheid	95
6. De onomkeerbaarheid van de perestrojka	97
7. Een nieuwe Ostpolitik	99
8. Een Ostpolitik steunend op een Westpolitiek	99
9. De Duitse kwestie	104
10. Het Veiligheidsbeleid	108
11. De nieuwe politieke kaart van Europa	112
12. De Noord-Zuid-verhouding	115
13. Het verdere verloop	116
14. Een evaluatie	118
7. Geen Duits Europa maar een Europees Duitsland	121
Wiener Blut	122
Oost- en Westpolitiek: een vals dilemma	126
Open Sky te Ottawa	128
EG, WEU en NAVO	133
Een groot buitenland voor een klein binnenland	135
Zwedens Europese bekoring	140
Europese veiligheid en defensie	144
De OESO en Oost-Europa	147
Charter voor veiligheid en samenwerking in Europa	149
CVSE en NAVO	150
Dublin en Londen	154
De Duitse eenmaking wordt een feit	163

8.	Het hoogste spreekgestoelte ter wereld	167
	New York en de Verenigde Naties	167
	‘Nous n’avons plus peur’	170
	Een nieuwe eeuw begint	176
	Perez wordt Boutros	177
	België in de Veiligheidsraad	183
	Een historische VN-top	186
9.	Het Charter van Parijs	191
	De Conferentie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa	191
	De historische top van Parijs	197
	Ontmoeting met Michael Gorbatsjov	203
	Het Charter van Parijs	207
	Dramatische ontslag van Eduard Sjevarnadze	209
10.	De barsten worden groter in de Sovjetunie en in Joegoslavië	213
	Gorbatsjov zwalpt	213
	Met de twaalf in Dresden	217
	Met de CVSE in Berlijn	219
	Joegoslavië verscheurd door burgeroorlog	221
	Een onbegonnen vakantie	226
11.	De staatsgreep van de radeloosheid	231
	De autoritaire machtsgreep	231
	De smadelijke mislukking	237
12.	Het einde van de Sovjetunie	245
	Bezorgdheid in Warschau	247
	Mensenrechten in Moskou	251
	Gorbatsjov en Jeltsin	254
	Crisissen overal	257
	Het Balticum van dichtbij	260
	Verkiezingen in België - Grote activiteit van NAVO en EG	264

De top van Maastricht	271
Ontbinding van de Sovjetunie tijdens de NAVO-vergadering in Brussel	276
Exit Gorbatsjov	280
13. De lessen van de geschiedenis	283
Interpretatie en samenhang van de ineenstorting van het communisme	284
Een nieuwe wereldorde	296
De rol van de kleine landen: bijvoorbeeld België	303
Slotwoord	310