

Inhoud

Voorwoord	7
Het leven was goed, toen nog wel	9
Kwikzilveren mamzellekes	12
De pilasters van mijn jeugd	15
'Zie je mij in zoiets?'	18
Het is wel mooi, maar te duur	21
Een opbollende plusfour als vakantiekledij	24
De mythe van een zoete geur	27
Schilderes van de fine fleur	31
Ik wens u veel personeel	33
We hadden nog 'beau jeu'	36
De vluchtigheid van de mode	39
Trouwen in hink-stap-sprong	42
Onkel en zijn vertrouwensman	45
Wie geen homo was, deed alsof	48
Me too avant la lettre	51
Op zoek naar drank en drugs	54
Vendelzwaaien op het Leidseplein	57
'Schatz, vroeger had iedereen een chauffeur'	60
De ruiter en de oorlogsheld	63
'Kunst is flauwekul, professor!'	66
De slager en zijn kersthaas	69
Held of gevaarlijk argeloos?	73
Fröbelende freules aan den arbeid	76
Een fles champagne koken	79
Zwieren en zwaaien in Berlijn	83
L'histoire se répète	85
'Zij koos het pad der ontucht'	88
De schuld waar niemand over sprak	91
Rouw past Alice	94
De trieste tante en haar gekte	97

Een lachwekkende nieuwjaarswensch	100
De scheidslijn werd steeds wranger en wreder	103
Onkel Sally als dubbelspion	107
De jas wordt losjes gedragen	111
De geur van de herinnering	113
Landhuis te Blaricum	116
De vaart van het leven	119
De verdwenen muurschildering	123
De navelstreng heelt niet meer	125
Hartelijke gelukwensen stop	128
Een zuigzoen bleef achter	131
Max Verstappen in kwadraat	134
Koopt Nederlandsche waar	137
De handdoek als erfstuk	141
Wie kent Charlotte Köhler nog?	143
Op safari in de vestiaire	146
De zwarte man in het wit	149
Groener gaat het niet worden	152
Het huis dat Sally bouwde	155
Volwassen heren in zakformaat	158
Rijp voor de prullenmand	161
De porteur droeg de koffers	164
Op een bedje van satijn	167
Ridder in een groezelig t-shirt	170
Bestaat Hirsch nog?	173
Herdenken en het leven vieren	176
De dochter van de miljardair	179
Een tweede leven als tafelbel	183
Vrolijk op de begraafplaats	185
'Een goed mensch is heengegaan'	188
Fotoverantwoording	192