

Inhoud

<i>George Harinck</i> Woord vooraf	7
<i>Gert Oostindie</i> De kerken en de oorlog in Indonesië, 1945-1950. Oude en nieuwe vragen	9
<i>Jan Bank</i> Jezüieten in Nederlands-Indië en Indonesië, 1945-1949. Een loyaliteitsconflict	21
<i>Tjalling Bouma</i> Theo van Emstede en de katholieke benadering van het federale Indonesië, 1946-1950	41
<i>Vefie Poels</i> 'Niet te veel preken.' Nederlandse aalmoezeniers tussen moraal en moreel in de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog	55
<i>Hans van de Wal</i> De rollen omgedraaid. Indonesische protestanten en hun invloed op Nederlandse zendelingen, 1945-1949	75
<i>Marleen van den Berg</i> Zending met hart voor dé zaak. Ds. Hildering en de kwestie-Peniwen, 1949	91
<i>Scott Kannekens</i> Vertrouwensman of verklikker? De rol van protestantse geestelijke verzorgers bij de Koninklijke Landmacht in Indonesië, 1945-1950	109

<i>C.H.C. Harinck en Bart Luttikhuis</i>	
Verzuilde oecumene. Gereformeerde jongens overzee tussen Hollandse verwachtingen en Indische verleidingen	125
<i>George Harinck</i>	
'Een last, te zwaar om te dragen.' Schets van de geestelijke verzorging van gereformeerd-vrijgemaakte militairen in Indonesië, 1945-1950	145
<i>Herman Noordegraaf</i>	
Protestanten in de PvdA. De discussie in <i>Tijd en Taak</i>	171
<i>Alle G. Hoekema</i>	
Doopsgezinden en gewetensbezwaarde Indië-weigeraars	187
<i>Bart Wallet</i>	
De vaste wil om het jodendom niet te vergeten. Joodse militairen en hun geestelijke verzorging in Indonesië, 1945-1950	205
Afkortingen archiefbewaarplaatsen	227
Personalialia van de auteurs	229
Namenregister	233