

PROLOOG

9

I

HET VERGETEN MILLENNIUM (406–1369)

19

Van koninkrijk tot hertogdom 21

Van Bourgondië naar Vlaanderen 45

II

DE BOURGONDISCHE EEUW (1369–1467)

67

Opgerezen uit de modder 69

Stad zonder vrees 87

1789 avant la lettre 103

Lage Landen in de dop 118

Frankrijk als Bourgondisch trekpaard 140

Schoonheid en waanzin 158

Praalzucht en propaganda 174

Moord en taalslag 190

Gearrangeerde liefdes, onbeheersbaar tumult 203

Afgehakte hand, gespleten schedel 217

Drie graafschappen, één hertog 225

De strijd om Holland en Zeeland 238

Als vrouw of als man? 254

Gouden glitter 264

Grafkuil en brandstapel 280

Schoonheid en vrede 290

De Bourgondische droom 308

Fazant en vos 337

Vaders en zonen 359

III
HET FATALE DECENNIUM
(1467-1477)

387

- Blijde Intrede, sombere ontvangst 389
De kroon voor het grijpen 405
Vernieuwing en innovatie 418
Ondergang in de sneeuw 434

IV
EEN BESLISSEND JAAR
(1482)

455

V
EEN GEDENKWAARDIGE DAG
(20 OKTOBER 1496)

475

EPILOOG
DE LAATSTE
BOURGONDIËR

493

- Noten 519
Bibliografie 533
Chronologie 557
Lijst met historische figuren 565
Stambomen en vorstenhuizen 571
Kaarten 579
Illustratieverantwoording 585
Register 589
Dankwoord 607