

Inhoudsopgave

Inleiding 7

§ 1 – De zaak-Polak – het dubbelvoudige verraad door rector magnificus Kapteyn 9

- De twee brieven van prof. Polak 10
- Rector magnificus Kapteyn 13
- ‘Één of meerdere brieven’ 13
- Meervoud in notulen 15
- Nieuwe archiefvondsten 19
- Meldungen met vijf weken tussenruimte 21
- Arrestatie kort na tweede brief 23
- Polak in zijn dagboek over de SD-verhoren 23
- Dr. Schulz, Scholtz of Scholz 27
- ‘Unrecht des Feindes’ 28
- Navrant 29
- Tweede keer nooit meegewogen 32
- Blaming the Victim 35
- Postume straftoemeting 37
- Ongemakkelijke constatering 38
- Slot 39

§ 2 – Vanwege de zaak-Polak wil de Duitse bezetter Kapteyn fêteren 41

- Geen dag verloren laten gaan 41
- ‘Das Ahnenerbe’ heeft belangstelling 42
- Duits geld voor Kapteyns runenboek 42
- Dr. Schmitt te Leipzig 43
- Dr. Scholz in Groningen 44
- Op zoek naar een ‘zuständige deutsche Stelle’ 45
- ‘Nauw contact’ tussen Kapteyn en Dr. Scholz 45
- De bezetter wil Kapteyn fêteren 46
- Kapteyns wetenschappelijke dwaalwegen 48

§ 3 – De vacature-Kapteyn en de Duitser L.E. Schmitt 51

Dr. Ludwig Erich Schmitt 51

Vanwege Kapteyn móet Schmitt naar Groningen 53

Schmitt wil liever niet naar Groningen 55

Schmitt komt eerst niet opdagen... 57

... en verzaakt daarna 58

Schmitt gaat te ver 59

Schmitt bijt van zich af 62

Het afschuiven van de Duitse verantwoordelijkheid 64

‘Spionagedienst’ voor de ‘Partei’? 67

‘SD-Informant’ dan wel ‘Gestapo-Agent’? 69

Hoofd van een wezensvreemd Duits instituut? 70

Groningen is geen Brussel 73

Van ‘zuiver politieken aard’? 74

Geen spion, maar een kamergeleerde 75

Bronnen- en literatuurlijst 77