

# Inhoud

Inleiding 13

## **Deel 1 Vijftig verhalen van ouderen over hun leven in de oorlog 15**

- 1 Ondergrondse 17
- 2 Toch bestaat de hemel 19
- 3 Te erg 21
- 4 Kanonnetjes 24
- 5 Stapels lijken in de kerk 26
- 6 Duits ijsje 28
- 7 Trapauto 31
- 8 Gaarkeuken 33
- 9 Gezichten van doden 35
- 10 Grote vaart 37
- 11 Moeders 39
- 12 Zwaaien 42
- 13 Kind verloren 44
- 14 De eerste oorlogsdag 46
- 15 Hitler hebben we gehad 48
- 16 Rooms meisje 50
- 17 Drents jochie van zeventien 52
- 18 Eerst eten 55
- 19 Kalenderverdriet 57
- 20 Vóór de oorlog? 59
- 21 Blijf onzichtbaar 62
- 22 Kamperen voor vrede 64
- 23 Leeftijd speelt geen rol 66
- 24 Sambal 68
- 25 Struikelwoorden 71
- 26 'Een vaste burcht' 73

- 27 Oud en nieuw bombardement 75
- 28 God in Auschwitz? 77
- 29 Oorlogsallergie 80
- 30 Snippertjes verbrande schriften 82
- 31 Net ernaast 84
- 32 Feestrokken 86
- 33 Hongerprocessie 89
- 34 Verhuizen 91
- 35 Gastvrijheid 94
- 36 Ogen 97
- 37 Liefde in tijd van oorlog 99
- 38 Een, twee wonderen 101
- 39 Wat niet weet, wat wel deert 105
- 40 Zegen van een vreemde 106
- 41 Japandré Rieu 108
- 42 Een hoop poep 110
- 43 Bevrijdingsdag 112
- 44 Mooi niet 115
- 45 Duitse ouders 117
- 46 Goed fout 120
- 47 Chocola 122
- 48 Stemmen 125
- 49 Groezelige gele ster 127
- 50 Fiets 129
- 51 De oorlog, mijn verhaal 131

**Deel2 Informatie 139**

A Als de oorlog voorbijkomt 141

B Een 4 mei-herdenking om te blijven gedenken 147

C Specialistische hulp voor oorlogsgetroffenen 152

Naschrift 157