

Inhoudstafel

- 13 Woord vooraf van de uitgever
- 15 Woord vooraf
- I 17 Een beetje geschiedenis
Bondige beschouwingen over de gebeurtenissen in de wereld en over de Belgische binnenlandse politiek vanaf 1914 tot op heden
- II 20 Chronologisch overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen in binnen- en buitenland voor en tijdens mijn regering
Deel 1: van 1933 tot 9 mei 1940
- III 26 De zaak-Nuyten
Hoe een minister het staatshoofd klem kan zetten en de Kroon kan ontbloten
- IV 28 Ons buitenlands beleid
Het statuut van België voor en tijdens de oorlog 1914–1918 – Mijn toespraak van 14 oktober 1936 – De gewapende neutraliteit van 3 september 1939
- V 31 De zaak-Martens
Hoe het staatshoofd weer voor schut kan worden gezet en de Kroon opnieuw wordt ontbloot
- VI 34 Het ernstige misverstand betreffende de waarborgen in januari 1940
De documenten van Mechelen-aan-de-Maas – Mijn gesprek met admiraal Keyes – Het misverstand – De gevolgen daarvan
- VII 38 Chronologisch overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen in binnen- en buitenland tijdens mijn regering
Deel 2: van 10 mei 1940 tot 7 mei 1945
Aanvullend document:

- Proclamatie aan de Belgen op 10 mei 1940*
- VIII 46 De koning voert het bevel over het leger
*De situatie van Leopold I, Leopold II, Albert I –
Mijn eigen situatie*
- IX 51 Mijn contacten met de ministers tijdens de
veldtocht van mei 1940 tot aan het onderhoud
van Wijnendale
- X 55 Het tragische misverstand van Wijnendale
op 25 mei 1940
- XI 58 De zaak van de blancovolmacht
*Mijn positie op 25 mei 1940 – Raadpleging van Hayoit
de Termicourt – Boodschap aan de regering – Haar
antwoord daarop*
- XII 64 De waarschuwingen aan de Fransen en de Britten
betreffende de overgave van het leger op 28 mei 1940
- XIII 69 Het vastleggen van mijn politieke gedragslijn
vanaf 28 mei 1940
*Aanvullende documenten:
Proclamatie aan het leger op 28 mei 1940
Facsimile van mijn memorandum van 1 juni 1940*
- XIV 74 Mijn politieke overwegingen bij het begin
van de bezetting
*De afloop van de oorlog – De situatie van België –
De mogelijke hervorming van onze instellingen
na de oorlog*
- XV 79 Mijn betrekkingen met de regering-Pierlot
- XVI 83 De richtlijnen van Bern
*Het falen van de regering tijdens de zomer en de herfst
van 1940 – De toestand van onze diplomatieke posten
in het buitenland – De nota van De Vleeschauwer –
De noodzaak om richtlijnen te geven*
- XVII 86 Het onderhoud van Berchtesgaden
*Hitler wenste mij te ontmoeten – Gedurende maanden
hield ik de boot af, maar willigde ten slotte*

*in oktober 1940 zijn wens in – Hoe dat onderhoud op
19 november 1940 precies verliep*

Aanvullend document:

*Handgeschreven samenvatting van het onderhoud
van mijn zus, de prinses van Piémont, met Hitler op
17 oktober 1940*

- XVIII 98 *De verplichte tewerkstelling en de wegvoeringen
(herfst 1942 – winter 1942–1943)
Mijn brief van 3 november 1942 aan Hitler –
De vergaderingen van 15 en 30 december 1942 –
Mijn brieven aan de voorzitter van het Rode Kruis
van België – De dreigende boodschap van Hitler
Aanvullende documenten:
Brief aan paus Pius XII van 4 november 1942
Antwoord van paus Pius XII van 23 november 1942
Brief d.d. 17 december 1942 aan professor Nolf,
voorzitter van het Rode Kruis van België
Brief van Hitler van 15 februari 1943, waarin Hitler
reageert op de brief aan de voorzitter van het Rode
Kruis van België*
- XIX 114 *Mijn omgeving
De ministers – De omgeving – Haar rol tijdens de oorlog*
- XX 117 *Het memorandum van 25 januari 1944, mijn
zogenaamd ‘Politiek Testament’
Hoe was de toestand toen ik het opstelde? –
Enkele van de belangrijkste punten daaruit –
Eerste en laatste bladzijden van de originele tekst van
het memorandum van 25 januari 1944*
- XXI 122 *Mijn wegvoering naar Duitsland
Mijn protestbrieven van 6 en 7 juni 1944 – Het protest
van de prinses – De reis – De aankomst in Hirschstein –
De reacties in Brussel en in Londen – Het leven in
Hirschstein – Het vertrek naar Strobl
Aanvullende documenten:*

- Brieven van en naar mijn moeder (juni 1944–juni 1945)*
Brief van de koningin van 9 juni 1944
Brief aan de koningin van 15 juni 1944
Brief van de koningin van 3 februari 1945
Brief van koningin Elisabeth in april 1945 ontvangen in Strobl
- XXII 140 Chronologisch overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen tijdens mijn regering
Deel 3: van mijn bevrijding op 7 mei 1945 tot aan de machtsoverdracht op 11 augustus 1950: de koningskwestie
- XXIII 147 *Onze bevrijding in Strobl*
De Amerikanen bevrijden ons – Eerste contacten met hun troepen – Generaal Patch
- XXIV 149 *De politieke gesprekken van Strobl, Augsburg en Sankt-Wolfgang in mei, juni en juli 1945*
Aankomst van de regeringsafvaardiging in Strobl – De gesprekken van 9, 10 en 11 mei 1945 – Bezoek van Van Acker in Augsburg op 5 en 6 juni – Vruchteloze tussenkomst van mijn moeder in Engeland – De voorbereiding van mijn terugkeer tijdens het bezoek van Van Acker in Sankt-Wolfgang op 15 en 16 juni – Van Acker en zijn regering dwingen mij daarvan af te zien – Ik breid mijn raadplegingen uit – Aangezien die mislukken, kies ik in juli voor een voorlopige oplossing, ondanks de bedreigingen van Van Acker – Mijn innige overtuiging
Aanvullend document:
Brief aan de koningin van 29 juni 1945
- XXV 162 *Mijn voornaamste contacten met de verschillende Belgische regeringen tussen juli 1945 en maart 1949*
- XXVI 167 *Het gesprek in Bern op 25 april 1949*
Voorgeschiedenis van het onderhoud – Het verloop

- ervan en de redenen van zijn mislukking*
- XXVII 171 De volksraadpleging
 Aanvullend document:
*Handgeschreven notitie op de vooravond van de
 volksraadpleging (maart 1950)*
- XXVIII 182 De ontknoping
*Van mijn terugkeer naar België op 22 juli 1950
 tot de beslissing tot terugtreden op 1 augustus 1950*
 Aanvullende documenten:
*Facsimile van de brief aan de Eerste minister van
 1 augustus 1950 om 6 uur 's ochtends*
*Facsimile van de nieuwe versie van dezelfde brief,
 volgend op de dringende verzoeken van de Eerste
 minister en van de regering*
*Facsimile van het memorandum aan de eerste minster
 van 7 juni 1951*
- 209 Nabeschouwingen
- 211 Bijlagen
- 211 A Mijn toespraak op de ministerraad van
 2 februari 1939
- 222 B Mijn toespraak van 12 april 1939 in
 aanwezigheid van de ministers H. Pierlot,
 A. De Schrijver, P.-H. Spaak, H. De Man,
 E. Soudan, A. Devèze, M. Lippens, R. Richard,
 C. Gutt, de heren Adolphe Max, burgemeester
 van Brussel, G. Janssen, gouverneur van de
 Nationale Bank en P.W. Segers, leider van het
 Algemeen Christelijk Vakverbond
- 228 C Mijn brief van 5 oktober 1934 aan graaf
 de Broqueville, Eerste minister, betreffende
 de zaak Nuyten
- 229 D Mijn brief van 11 oktober 1934 aan Albert

- Devèze, minister van Landsverdediging,
betreffende de zaak Nuyten
- 231 E Mijn tweede brief dd. 14 oktober 1934 aan graaf
de Broqueville, Eerste minister, betreffende de
zaak-Nuyten
- 232 F/1 Mijn toespraak op de ministerraad van
14 oktober 1936 waarin ik pleit voor de
versterking van het leger en een buitenlands
beleid dat helemaal en uitsluitend Belgisch is
- 236 F/2 Brief van Joseph E. Davies aan Franklin
D. Roosevelt, d.d. 7 oktober 1939
- 243 F/3 Antwoord van Franklin D. Roosevelt aan
koning Leopold d.d. 3 november 1939
- 248 F/4 Mijn oproep voor vrede namens de Oslo-groep
van 23 augustus 1939
- 250 G Mijn brief aan Hubert Pierlot van 6 maart 1939
betreffende de noodzaak om de
grondwettelijke beginselen ongeschonden te
bewaren in het parlementaire leven.
- 252 H Het incident de Broqueville-de Lichtervelde in
verband met de bevelvoering over het leger
door de koning in april 1918
- 255 I Mijn persoonlijke nota aan George VI, koning
van Engeland
Mijn brief aan George VI, koning van Engeland
- 258 J Brief van Hitler van 15 februari 1943
- 259 K Memorandum, geschreven om persoonlijk en
vertrouwelijk aan de heer Pierlot te worden
overhandigd, voltooid op 25 januari 1944
- 266 L Memorandum door mezelf opgesteld en
geschreven om door mijn moeder aan Eerste
minister Winston Churchill zelf te worden
overhandigd
- 267 M Memorandum voor Anthony Eden

269 N Boodschap aan de natie
d.d. 30 september 1945