

10 **'Het landschap staat in mij geschreven'**

OVER TAAL, LANDSCHAP EN HERINNERING

- 11 Taal, landschap en herinnering, de Friese taal
als 'lieu de mémoire'
18 Traag door oneindig laagland?
25 Een ideale vakantie in Fryslân
33 Reisgids voor het schuldige landschap
41 Laaxum en de kunst van het verdwijnen
-

50 **'Wat is dus de tijd?'**

OVER HISTORISCH BESEF

- 51 De tijd speelt met ons collectieve geheugen
59 Friese toekomst en Fries verleden:
een breekbare relatie
67 Waarom de Friezen niet van geschiedenis houden
74 Waar houdt het heden op?
81 De Friese smaak tussen horizon en horror vacui
-

90 **'Nu is de dag vergaan'**

OVER KUNST, LITERATUUR EN IDENTITEIT

- 91 Het verleden als kroniek en als visioen
99 Zou Gysbert Japicx zijn prijs zelf hebben
gewonnen?
107 De literatuur zal ons redden
114 Toen het even helemaal stil en leeg was in Fryslân

124 **'Reizigers door de tijd'**

OVER BOEKEN EN MENSEN

125 Hoe Europa begraven werd in Smallebrugge

132 Van Attica via Rome en Fulda naar Franeker en
Leeuwarden

139 Naar het spannendste gebied van Europa

146 Even terug in de verzonken wereld van 1958

156 **'Een reuk van water'**

OVER JEUGD EN HERINNERING

157 Luisteren naar de stemmen van Gorredijk

165 Op familiebezoek naar het taboedecennium