

Inhoud

Voorwoord Sophie Aalders	7
Inleiding Cock J. van Horzen	9
<i>Wat er ook gebeurt, hier kom ik uit...</i>	
Rob Cohen - Niet klein gekregen	15
<i>Mijn overwinning op de nazi's</i>	
1. Voor de oorlog	17
1.1 De Joodse cultuur	17
1.2 Familie Cohen	20
1.3 Familie D'Ancona	27
1.4 Mijn ouders en hun invloed: 1926-1943	29
1.5 De winkel en het woonhuis	36
1.6 Mijn kindertijd: 1926-1938	39
1.7 De Mulo in Zuid: 1938-1941	44
1.8 Amsterdam	49
2. De oorlog in Amsterdam	56
2.1 Naar het isolement: mei 1940-september 1941	57
2.2 Van isolement naar deportatie: september 1941-juli 1942	69
2.3 De deportaties: juli 1942-september 1943	76
3. De oorlog in de kampen	88
3.1 Mijn nieuwe wereld	88
3.2 Zeven maanden Vught: maart 1943-oktober 1943	97
3.3 Vier maanden Westerbork: oktober 1943-begin maart 1944	106
3.4 Elf maanden Auschwitz: maart 1944-januari 1945	113
3.5 De andere kampen: januari 1945-mei 1945	145

4. Na de oorlog	157
4.1 Terug naar Amsterdam: 1945	157
4.2 Mijn nieuwe leven in Amsterdam: 1945-1949	166
4.3 Hoe verder?	171
4.4 Mijn werkende leven: 1949-1985	181
4.5 Hobby's en reizen	185
4.6 Mijn missie en visie: 1997-heden	194