

# Inhoud

Voorwoord door Prof. dr. René Hoksbergen	9
Proloog en dankwoord: Tom van den Boorn	13
Het leven van Tom, moeder Fishers	19
1940-1945	25
1945-1946 en de wederopbouw	31
De eerste levensjaren	37
De kleutertijd	51
Het zal toch niet waar zijn?	65
Het is mijn opoe	77
De dag dat je leven instort	89
Hoe vertel ik het mijn ouders?	101
Mama, wie ben je?	109
Paljas	115
Opzoek naar mijn echte moeder	129
Eindelijk, na 38-jaar	141
Op zoek naar mijn echte vader	151
Je zult ermee moeten leven	165
Hoe ging het verder?	179
Epiloog	185
Nawoord door Synthia Kaspers	195