

INHOUDSOPGAVE

Inleiding	7
1. Ik hoopte dat ik meegenomen zou worden	15
2. Eigenlijk heb ik een moordjeugd gehad	27
3. Kinderen uit de oorlog kijken nergens van op	37
4. Dat NSB-wijf... altijd zat ze bij de melkboer!	49
5. Toen ontdekte ik een gele ster op haar jas...	62
6. Beelden van die dode mensen zie ik nog wel	75
7. Familie kreeg bericht dat Anja's vader was onthoofd	86
8. Dat 'spannende' gevoel won het van de angst	97
9. Godgeklaagd dat dat kind geen 13 jaar mocht worden	107
10. De hel was niet boven maar hier beneden	120
11. Aan liquidatie van de rode Jodin viel niet te ontkomen	132
12. Joden wezen de Duitsers de weg naar andere joden	143
13. Beul van Kamp Amersfoort keek me wantrouwend aan	152
14. Enorm verschil tussen steden, dorpen en het platteland	170
Verklaringen	181