

Inhoud

	PROLOOG	7
	‘Hierrr heb jij de sleutels van de Jaguar!’	
1	<i>Austerity</i> avant la lettre – het begin van de firma Stroeve	22
2	Beursvoorzitter Jan Stroeve – de ultieme eer voor een kleine commissionair	42
3	Duitse bankiers, de Grote Depressie en de Tweede Wereldoorlog	53
4	Hoe de Amsterdamse beurshandelaren een boot missen	66
5	Een Stroeve dééd dat gewoon	77
6	<i>‘Greed is good’</i>	94
7	Met één been in de nieuwe tijd	114
8	Het royale vertrouwen van Hans Stroeve	127
9	‘Michiel Slinkert heeft die S in zijn achternaam er later bijgekocht’	139

10	Delen maakt rijker – de komst van een Katwijkse schipperszoon	143
11	‘Max Zonder Plan’ – Stroeve wordt <i>media darling</i>	151
12	‘De duurste MGB ooit’ – Stroeve en de beursroes van de jaren negentig	167
13	‘De bank wordt opgepompt’ – de opmaat naar de verkoop van Stroeve	177
14	‘De hoogst gewaardeerde bank uit de geschiedenis’ – Stroeve verkoopt zichzelf aan Rabobank	187
15	Eindelijk baas in eigen huis – Hans Stroeve begint voor zichzelf	201
16	‘Zooo mevrouwtje!’ – een vluchthaven voor grootbankhaters	212
17	Amazon of Shell – de grote kwestie binnen Stroeve & Lemberger	224
	EPILOOG	234
	Laten zien hoe het óók kan	
	Noten	247
	Verantwoording	249
	Literatuurlijst	253
	Personenregister	255
	Illustratieverantwoording	259