

Inhoud

Inleiding – De grote man van mijn jeugd	9
1 ‘Een onbedwingbare begeerte zichzelf te doen gelden’ Gereformeerde jongeling (1919-1938)	19
2 ‘Geen hoop nodig om z’n taak te beginnen’ Den Uyl en de oorlog (1938-1945)	34
3 ‘Tegen de mensen aanpraten en ze beleren’ Journalist bij <i>Vrij Nederland</i> (1945-1948)	51
4 ‘Hij was altijd bezig tegenspraak te organiseren’ Directeur van de Wiardi Beckman Stichting (1949-1962)	58
5 ‘Een visioen van de klasseloze maatschappij’ Den Uyl als denker (1949-1963)	71
6 ‘Een harde werker, die zijn zaken onder de knie had’ Kamerlid, wethouder en kandidaat-partijleider (1956-1965)	83
7 ‘Met diepe ernst en menselijke bewogenheid’ Alsnog PvdA-leider (1965-1966)	93

8	‘Er is geen tijd te verliezen. We hebben haast’ Voor het eerst lijsttrekker (1966-1967)	105
9	‘Ik sta op het standpunt dat de beste moet winnen’ Oppositieleider (1967-1971)	116
10	‘Ik meen heel goed te weten wat er leeft onder de nieuwe generatie’ Machtsstrijd met Nieuw Links (1967-1971)	127
11	‘Allende kreeg minder stemmen toen hij president werd’ De verkiezingen van 1971	142
12	‘Een radicale breuk met het winststreven’ Keerpunt 1972	150
13	‘Ik zeg u vandaag: wij staan klaar voor de strijd’ De formatie van het kabinet-Den Uyl (november 1972-mei 1973)	161
14	‘Ons bestaan hoeft er niet ongelukkiger op te worden’ Den Uyl en de oliecrisis (mei 1973-oktober 1974)	177
15	‘Een volk dat leeft bouwt aan zijn toekomst’ Den Uyl zet de zaken naar zijn hand (1974-1975)	191
16	‘ <i>That’s haunting me</i> ’ De onafhankelijkheid van Suriname (1974-1975)	207
17	‘Mijn werk is mijn grote obsessie’ De stijl van de premier (1973-1977)	214
18	‘Zet Heer een wachter voor mijne lippen’ Den Uyl en zijn ministers (1973-1977)	225

- 19 'Van Den Uyl krijg ik persoonlijk een hevige jeuk'
Den Uyl tussen rechtse weerzin en links ongeduld
(1973-1977) 236
- 20 'Als de lonen maar in bedwang kunnen worden gehouden'
Den Uyl moet bezuinigen (1975-1977) 251
- 21 'Het kabinet ligt vechtend op straat'
Verlamd door tegenstellingen (voorjaar 1975-zomer 1976) 260
- 22 'Eerlijk de feiten onder ogen zien maakt niet zwakker
maar sterker'
De Lockheed-affaire (februari-september 1976) 278
- 23 'De heer van Agt zal verder moeten leven met zijn aversie.
En wij met hem'
De val van het kabinet-Den Uyl (september 1976-
maart 1977) 292
- 24 'Nee, zo'n uitslag had je toch niet voor mogelijk gehouden'
De verkiezingen van 1977 en de kapingen bij De Punt en in
Bovensmilde 307
- 25 'En dat tweede kabinet-Den Uyl, dat komt er toch'
De mislukte formatie van het tweede kabinet-Den Uyl
(mei-november 1977) 319
- 26 'De Heer zal opstaan tot de strijd'
Machteloze jaren in de oppositie (1978-1981) 338
- 27 'Knokken, vechten, om water uit de rots te slaan'
Het vechtkabinet (1981-1982) 356

28	'Er kon geen twijfel over bestaan dat ze nog steeds om hem riepen' Opnieuw op weg naar de oppositie (1982)	373
29	' <i>Man sieht nur die, die im Licht sind, die im Dunkeln sieht man nicht</i> ' Den Uyl vecht door (1982-1986)	385
30	'Het leven is vreemd; het sterven nog vreemder' Het einde van Den Uyl (1986-1987)	397
	Slotwoord – Een uniek politicus	407
	Noten	415
	Fotoverantwoording	453
	Personenregister	455