

Inhoud

Proloog

Kaart van Millen-Elst omstreeks 1910

Voorwoord

Inhoud

Millen in de tweede helft van de 19^{de} eeuw.

De boeren veranderen van koers en slaan nieuwe wegen in

Het woelige Millen omstreeks 1900.

Verhalen van tijdgenoten van de partijstrijd tijdens de ‘Belle Époque’

De Belle Époque: Het mooie tijdperk / De goede oude tijd – 1871-1914

Hoe de ‘Groote Oorlog’ begon...

De Duitse inval in onze streken.

Verhalen uit de dagboeken van E.H. Jan Paquay en Jan en Nicolas Vrancken

‘Die Zivilen haben geschossen ...’

Het Belgisch Leger bij het begin van de ‘Groote Oorlog’.

Een verzameling van lotelingen, miliciens, vrijwilligers en van burgerwachters

Burgemeester Pierre Henrotte en gemeentesecretaris Arnold Froidmont met de doodstraf bedreigd

De Vlaamse Beweging en de Raad van Vlaanderen

Wereldoorlog I en de landbouw. ‘Maar de boer, hij ploegde voort’

Belgische burgers verplicht tewerkgesteld in Duitsland

Belgische militairen geïnterneerd in Nederland tijdens de Eerste Wereldoorlog.
Omstandigheden die aanleidingen gaven tot internering in Nederland

Belgische krijgsgevangenen in Duitsland

De soldaten van Millen en Elst in de Groote Oorlog: Oud-strijders 1914-1918

Speciale lichting 1919

Gesneuveld in 1914: Drie Millenaren gesneuveld in de beginmaanden van de Groote Oorlog

Decoraties Wereldoorlog I

23 December 1917: Alle Elstenaren uit hun huizen gezet

Volkverhaal uit Elst

Parochieverslag van pastoor Oswald Robijns

Twee glasramen uit de Sint-Stefanuskerk uit de periode van de Eerste Wereldoorlog

Literatuurlijst